

**Veranderingen langs het kanaal de Dedemsvaart-Noord Zijde,
vanaf de Schapendijk in oostelijke richting, tot Evenboersweg.
Opgedeeld in vier delen**

**Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 1:
Vanaf Schapendijk tot CLS school C = Den Hulst 150**

**Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 2:
CLS school C , Den Hulst 150, tot OLS school C**

**Bewoning lang kanaal de Dedemsvaart NZ. Deel 2:
Christelijke lagere school C , Den Hulst 150 t/m BAM, Den Hulst 100**

**Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 3:
Na notarishuis, Den Hulst 118 tot en met Den Hulst 100**

**Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 4:
Na BAM, Den Hulst 98, tot en met UNION -Evenboersweg, Den Hulst 46.**

Gestart met als bron: *Harm Borgers: Den Hulst In de tweede helft van de dertiger jaren*, gepubliceerd in: : "Kanaalverhalen", speciaal nummer van het Kwartaalblad (september 2009) van de Historische vereniging Ni'jluusn van vrogger.

Het kanaal de Dedemsvaart is hier in 1809 gegraven en in 1969 gedempt en vervangen door de provinciale verkeersweg N377.

Nieuwleusen had vanaf de ontginning rond 1630 twee dorpskernen; **Nieuwleusen en Den Hulst**, met twee hoofdwegen;

Nieuwleusen met De Dijk of Diek, nu het **Oosteinde en Westeinde**, met boerenhoeven als lintbebouwing en "de Viersprong" of "Kerkenhoek" als kern.

Den Hulst, met de **Hoofdvaart of het kanaal de Dedemsvaart**, met lintbebouwing en de "Ommerdiekerbrug" en "Sluis 3" als kernen.

Beide hoofdwegen werden door de Ommerdiek, nu **Burg. Backlaan** met elkaar verbonden.

De vijfcijfergetallen verwijzen naar een foto in de Beeldbank, die ook in een apart bestand zijn opgeslagen in de nummervolgorde die achter de tekst staat.

(..) nummer tussen haakjes verwijst naar de foto waarover de tekst iets vertelt.

Omgeving Sluis 3 in 1969



15723:, In 1969 is het kanaal de Dedemsvaart gedempt en in de oude bedding werd de provinciale verkeersweg N377 aangelegd. De foto toont de bebouwing met in de verte de Schapendijk tot op de voorgrond Sluis 3 vlnr: de boerderij Rollecaterweg 22, vijf burgerhuizen die na 1970 zijn gebouwd, de boerderij Rollocate 18, de kazernewoningen, slagerij Beekman en de bakkerij-kruidenierswinkel van Dommerholt/Visser, hier nog met de oorspronkelijke voorgevel. (14)

Rollocate 22:



2e1



1

08460: Boerderij die inmiddels een dubbele woonboerderij is. (1)

Over deze boerderij wordt gezegd dat het oorspronkelijk de modelboerderij was van de laatste baron Willem Jan van Dedem, de derde baron Van Dedem die woonde op landgoed Rollocate, iets verderop naar het westen, maar dat is niet juist. Deze en de naastgelegen boerderij zijn pas gebouwd na de veiling van het landgoed Rollocate in 1923.

In deze eerste boerderij vanaf de Schapendijk woonden Bertus en Diene Mos met hun drie dochters Bertha, Antje en Geesje. Later woonden er Jan Bisschop met zijn vrouw Griet, zij hadden geen kinderen. In 2010 was het een dubbele woning, die links werd bewoond door W.H.M. (Willem) van Dijk (1951-2015) en G J Van Dijk-Devilee. Zij woont er in 2021 nog alleen. Aan de rechterkant woont Arend Seine met vrouw en twee dochters, in 2021 als weduwnaar.

Rollocate 20a t/m e:



Tussen de eerste en de tweede boerderij zijn vanaf 1956 vijf burgerhuizen gebouwd. Links is nog een stukje van de boerderij Rollocate 22 te zien en rechts de boerderij van Rollocate 18.

De foto is genomen vanaf Koudiis, later Meerman, gevestigd aan de zuidkant van het kanaal.

Rollocate 20e: Mevrouw Borger is 1^e buurvrouw van Dijk,

Rollocate 20d: Albert van Es

Rollocate 20c: van der Vegte, daarna Krediet

Rollocate 20b:



2

15701: Vrijstaande woning met oprit naar garage links achter, waar Voorhorst en Wim Sterken woonden. (2)

Rollecate 20a:

Klaas-Seine (1929-2003) en Griet Seine-Lindeboom (1931-2014) zijn in 1958 als eersten van dit rijtje van vijf huizen op Rollecate 20A komen wonen. Ze woonden voor ze naar de Rollecate gingen in een boerderijtje in Den Hulst op de plek waar Union Bouwmaterialen zich met nieuwbouw vestigde en later werd overgenomen door Eshuis en daarna Karchner.

Van hun dochters Jannie en Hillie is in 1964 Hillie op vierjarige leeftijd voor het huis verongelukt. Klaas Seine werkte bij molen De Vlijt en bracht veel steenkool bij de mensen. Na de dood van Klaas Seine is Griet naar de Kamille in Nieuwleusen verhuisd en is het huis verkocht aan iemand van buiten Nieuwleusen.

Rollecate 18-16:



3 1e



08461 / 09590: Deze tweede boerderij vanaf de Schapendijk was eigendom van Hendrik Schoemaker, de vader van Henk Schoemaker van horeca "De Viersprong".

Voor de demping van de Dedemsvaart in 1969 woonde hier Reitse Bierman, daarna Gerrit Klompjan met zijn vrouw Hennie Flokstra. Toen zij trouwden woonden ze aan de Kon. Wilhelminalaan, daarna zijn ze op dit adres gaan wonen en had Hennie hier een antiekzaak: "Hendrikjes Antiek".



4

16954: Frederik Jan Roebertsen (1932-2018) en Wilhelmina Gerdina (Mina) Roebertsen-Horstman (foto 4) (foto 1954) zijn hier in 2000 komen wonen met hun twee kinderen Gerrit Jan en Geesje. Na hun huwelijk hebben ze eerst gewoond en gewerkt in Blankenham, daarna nog drie jaar in Steenwijk. In 1990 ging Jan Roebertsen met de VUT en in 2000 verhuisden ze naar deze woonboerderij. In 2021 woont Grietje Lier hier.

Rollecate 16 en 14: Dubbele woning (nog geen foto)

Hier was een perceel met daarop een dennenbos en een kolenschuur van Geerts, die zelf in "de kazerne" woonde. Hij verkocht de grond voor f 25.000 gulden aan de vader van Gerrit Boerman, die er een huis wilde bouwen, maar zijn vrouw vond de omgeving te druk. Aannemer Boesenkool zei dat er voldoende ruimte was voor een twee-onder-een-kapwoning. In 1977 is de dubbele woning

gebouwd. Links woonden Jan Veijer en Niesje. daarna Annemiek de Boer. Rechts zijn na hun huwelijk in 1978 Gerrit Boerman en Jenny van Spijker er gaan wonen. Zij kregen hier twee of drie kinderen.

Rollocate 12 t/m 2: de "kazerne"



6

D08437: Kazernewoningen, met links wat naar achteren het schuurhuisje. (6) Deze zes woningen onder een doorlopende kap kregen in de volksmond de naam de "kazerne". Het blok van zes woningen is rond 1830 gebouwd in opdracht van Jan Willem baron van Dedem, die woonde op landgoed Rollocate. Hij investeerde in de woningen om zijn personeel in goede woningen onder te brengen. Later zijn de huisjes verkocht.

Rollocate 12: Schuurhuis.



5

08455: Links naast de kazerne stond nog een houten schuurtje, dat verbouwd was tot woonhuis. Hier woonden Jan Schoemaker (1927-1980) en Aaltje van Buren (1927-2006). Op de foto, gemaakt ca 1959 voor het houten huisje, vanaf het erf van de familie Geerts die in de kazernewoning nr. 12 woonde, staan vlnr achter: In uniform Albert Geerts, Klaasje Visscher, Stien Geerts en Hendrikus Bosman. (5)



10

08497: -De kazernewoningen nu in een winters landschap (10)

Rollocate 12: "de kazerne".



Hier woonde de familie Jan Willem Geerts (1913-1983). Annie Geerts en Bertus Geerts (1951-1972) woonden er daarna. **08131:** Verlovingsfoto van Hendrikus Bosman en Stien Geerts. (Stien Bosman-Geerts vertelt over haar jeugd hier in "Kanaalverhalen.")

Rollecate 10: “de kazerne”.



7

15704: Hier woonden Hendrik Wennemers Jzn (1877-1949) en Jentje Kiel (1880-1962). Hij was eerst schipper en later kolenhandelaar (met Miene?). Een Wennemers schippersdochter woonde hier bij haar tantes en is later getrouwd met Andries Janssen, die in de oorlogsjaren in de boerderij woonde aan wat nu de IJhorsterveldweg 7 is. (7)

Rollecate 8: “de kazerne”.



8

08390: Hier woonden Johan (Johannes Albertus) van Wilpe (1909-1970) met Hillie en hun kinderen Henk en Joop. Johan was huisschilder. Hij liep mank en daardoor noemden ze hem ook wel “de poot” of “de zeeman”. Hij werd door kinderen nogal eens nageroepen. Later trouwde hij met Jinnigje Jonkers (1924-Zeist, 2009) en samen kregen ze twee kinderen, Jan en Ineke. (8)

Rollecate 6: “de kazerne”.



9

08520: Hier woonde Hendrik Annema (1906-1995), in 1929 getrouwd met Jenne, en hun zoon Anne. Op de foto Jentje Annema-Hekman (1904 – 2004), die heel oud werd. De foto is van omstreeks 1920. (9)

Rollecate 4: “de kazerne”.

Hier woonden Berend Stegeman met zijn vrouw Jentje en tien kinderen (Jan, Jo, Jaap, Klaas, Gerrit, Henk, Berend Jan, Jennie, Jannie en Aalt). Later kwam Jaap Bredewoud hier wonen. Voor die tijd

woonden zij op De Meele, achteruit bij Timmerman en fietsenmaker Klein Lugtenberg. Het is het ouderlijk huis van Renate Seine-Bredewoud.

Rollecate 2: “de kazerne”.



08519: Hier woonde Jacob (Jaap) Borger, postbode, beter bekend als Jaap van Dalfsen, met Suze en dochter Gretha. Gretha trouwde met fietsenmaker Gradus Klinge (1941-2017) uit Dedemsvaart. Zij gingen in haar ouderlijk huis wonen. Klinge vestigde in de schuur achter het huis een fietsenwinkel met werkplaats. Op de foto Gradus Klinge en Gretha Klinge-Borger omstreeks 1990 voor hun schuur met daarin de fietsenzaak (11). Gradus werd opgevolgd door zoon Gerko, die de zaak in 2015 verplaatste naar de Burg. Backxlaan 331.

11541: In ca 1915 woonde in een van de kazernewoningen ook slager Hendrik Waanders en later Beekman. Waanders (1843-1931) verhuisde in 1915 naar een huis met slagerij naast hotel De Unie aan de Burg. Backxlaan. Beekman bouwde een groot huis met slagerij naast deze woningen.

In de omgeving van Sluis 3 verandert de straatnaam.

Na Rollecate 2 wordt het Den Hulst 182.

Op de grens tussen Rollecate 2 en Den Hulst 182 zijn in 1905 bomen geplant.

In de omgeving van Sluis 3 wordt Rollecate Den Hulst

Sluis 3



12



15723: Bebouwing langs het kanaal nabij Sluis 3 voor de demping van het kanaal in 1969. Foto12 is uit ca 1915 met links de kazernewoningen en rechts de bakkerij/winkel van Dommerholt, (nu De Deel), nog zonder het huis dat slager Beekman er later tussen bouwde. Rechts op de foto het eilandje met sluiswachtershuisje in de Dedemsvaart. (12)

15731: Sluis 3, de sluiskolk met brug en sluisdeuren, aan de rechterkant van het eilandje met sluiswachtershuisje was de overloop die het water in het kanaal op de juiste stand hield..

11543: Van een afstand is duidelijk te zien hoe het kanaal bij de sluis in tweeën splitst.



13

15723: Bebouwing langs het kanaal nabij Sluis 3 voor de demping van het kanaal in 1969 met nu naast de kazernewoningen de slagerij Beekman (13)



14

15723: Bebouwing langs het kanaal nabij Sluis 3 net na de demping van het kanaal in 1969 met de kazernewoningen en slagerij Beekman ook zichtbaar bakkerij-kruidenierswinkel Dommerholt/Klosse/Visser/Beltman, hier nog met de oorspronkelijke voorgevel. (14)

Den Hulst 182 en 180:



15

08303: Slager Beekman bouwde in de ruimte tussen de kazerne en de grote kruidenierszaak van Dommerholt een nieuwe woning met slagerij. In de ruime woning woonden slager Beekman met vrouw en dochters Jannie en Rikie, vervolgens Arend Massier (1922-1973), die hier slagersknecht was

en trouwde met dochter Jannie Beekman (1926-2010). Zij zijn later verhuisd naar de Weth. Nijboerstraat, waar ze een woonhuis met slagerij hebben gebouwd. Daarna woonde hier wonderdokter/kruidendokter Spithorst, of wel "Het Staphorster boertje" genoemd. Anno 2015 zijn Klaas en Angela Blik de bewoners. Op de foto is het oudere pand van Dommerholt, vervolgens Klosse, daarna Visser en inmiddels al in gebruik als disco en wit geverfd.2. (15)

Den Hulst 180:



16



eigen foto

11549: In 1872 woonde hier de familie Dommerholt. Vervolgens Arend Klosse (1871-1937), die getrouwd was met een dochter van Dommerholt, Johanna Willemina Dommerholt (1876-1974). Het Alg. Handelsblad schreef op 1 mei 1922: "Arend Klosse, huis waarin meer dan veertig jaren met toenemend succes een bakkerij en handel in kruideniers-, grutters-, en bakkerswaren en aanverwante artikelen wordt uitgeoefend, is tevens ingericht voor boerderij en stalling voor paarden en vee. Boerderij met schuren, tuin en grasland, groot 32 a 80 ca. Te veilen in twee percelen, staande op f 11.200,-, waarvan perceel twee tuingrond aan de grintweg, uitstekend geschikt voor huisplaats, groot 11 a 60 ca." Daarna had **Jan Reijer Visser**, met Janna en hun zoon Jan, er een bakkerij, winkel en café. Op de buitenmuur was geschilderd: "Kruideniers- en grutterswaren, café billard J. Visser". Visser was een van de eersten met een auto en voor het pand stond een eigen benzinepomp. Daarna is de zaak overgenomen door bakker **Gerrit Beltman**, die alleen nog de winkel en bakkerij had. Hij verhuurde het cafégedeelte, van eind jaren vijftig tot omstreeks 1965, aan de Nederlands Hervormde Kerk, die het gebruikte als **Jeugdgebouw**. Het kreeg de bijnaam "Het café Van Hoogevest", naar de predikant die zich had ingespannen voor de huur/aankoop. Deze situatie eindigde toen in de Burg. Van der Grondenstraat de Maranatha-kerk gebouwd was, met daarbij een ontmoetingsruimte, ook voor de jeugd. Daarna was **Discotheek "De Karre"** in het gebouw gevestigd. De naam wisselde nogal eens, werd "Oldtimer" en is in 2021 "Partycentrum De Deel". (16)

Rond de B.H. Spijkersweg

Den Hulst 178:

In 1994 woonde hier **W.P.T. Buytendijk**.

Den Hulst 176:



22

11589: Overzichtsfoto vanaf Sluis 3, met op de voorgrond links de woning (Den Hulst 176) van schilder **Berend van de Voorde**, die hier woonde met vrouw Geesje en dochter Eepke.

Daarna volgt

de voormalige boerderij van vrachtrijder Jan Borgers (eerder woonde er Lindeboom, later komt daar de Spijkersweg),

dan de drie-onder-een-kaphuisjes, waarin kapper Gijssen, Bosgraaf (voorheen Fikse) en Brinkman woonden,

daarnaast de dan nog twee-onder-een-kapwoning van postbode Jan Houwer en dominee Van Donkersgoed (later uitgebreid tot drie-onder-een-kap).

Daarna komt de smederij van Westerik. (22)



17

11590: Dezelfde situatie maar nu richting disco De Deel vanaf de twee-onder-een-kap woning., dan de "drie-onder-een-kap", de boerderij van Lindeboom/Borgers en dan het bovenste stukje van de gevel van de woning van Van de Voorde, die nog net boven het rieten dak van de boerderij uitsteekt. De Spijkersweg is nog niet aanwezig. (17)

Den Hulst 174, 172 en 170:



19

08300: Hier stond de boerderij waar Lindeboom woonde, daarna woonde er vrachtrijder/transporteur Jan Borgers met Hilligje en hun kinderen Hennie, Fennie, Harm, Jan en Henk. Later woonde daar de zoon van Jan Borgers, Harm Borgers (1937-2016), gehuwd met Renate Rimmelink, die samen met zijn broer Henk (1945-1996) eigenaar was van transportbedrijf Gebroeders Borgers. Het transportbedrijf was hier gevestigd totdat ze naar het industrieterrein "De Meele" gingen.

Omstreeks 1960 is de boerderij van Lindeboom/Borgers met rieten dak nog aanwezig. (19)

De boerderij is afgebroken om plaats te maken voor **de Spijkersweg**, met links op de hoek het huis met huisnummer 178.



20

17625: De situatie links van de boerderij van Lindeboom; de eenvoudige drie-onder-een-kap huisjes, daar woonden vlnr kapper Gijsen, horlogemaker Bosgraaf en Willem Brinkman met petroleum en klompen. Achter Hennie en Fennie Borgers schaatsend op het kanaal het royalere twee-onder-een-kaphuis, later uitgebreid tot drie-onder-een-kaphuis, dat er nu nog staat. (20)

Den Hulst 174, 172, 170; drie-onder-een-kap



11590: De drie huisjes waren 150 jaar oud toen ze in 1986 werden afgebroken. Ze behoorden aan baron Van Dedem, die op landgoed Rollecate woonde en zijn later verkocht. “De laatste jaren stonden twee van de drie woninkjes al leeg. In de zomer van 1986 zijn ze afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe riante dubbele bungalow van Borgers.” (Informatie M. van Roozelaar in Kwartaalblad nummer 4, 1986.)

Aan de westkant woonde Van Holten. Zijn vrouw Aaltje ging bij Van Dedem melken. Daarna woonden er Fikse (is een bijnaam), daarna kapper Jacob Gijsen (knippen en scheren) met Griet Holthuis en hun kinderen Johanna, Lucas, Riekie en Koos. Naar kapper Gijsen ging men niet graag. Die knipte niet maar trok het haar bijna uit je hoofd. Zijn kanaries vond hij interessanter (schrijft Borgers). Het uithangbord van kapper Gijsen is zichtbaar op foto woonde **11590** (17).

Rond 1900 had de kapper gewoonlijk geen scheerwinkel maar in een hoekje in de huiskamer stond een tafeltje met daarop een scheerkwast, een zeepkom, een scheerbekken, enige linnen of katoenen scheerdoekjes en drie scheermessen. Voor het tafeltje stond een scheerstoel. Aan de rugleuning hing de scheerriem, waarop regelmatig het mes werd gestreken. (20)

In de middelste woning klokkenmaker/horlogemaker Bosgraaf met vrouw en hun zoons Eppi, Wiecher en Dick. “Wij hadden een paar amateur-klokkenmakers, die toch echt goed waren. De een heette Bosgraaf, die deed meer horloges en ene Schuurman die vooral de grotere klokken repareerde.” (schrijft Borgers). Schuurman woonde niet hier, maar aan de Rollecate, in het eerste huis van de bewoning richting de spoorweg en tramstation, in nu het puntje waar oude straatweg en N374 bijna bij elkaar komen. Daar woont nu Bisschop

In het rechter huisje (aan de oostkant) woonde tot 1976 petroleumboer en klompenverkoper Willem Brinkman (1909-1976) met Johanna Gijsen (1923-2013) en hun kinderen Henk, Koos en Jannie. (schrijft Borgers). Hiervoor woonde er ook Jan Borgers (1909-1965) die getrouwd was met Hilligje van der Kolk (1913-1996). Hier woonde A. Veerman (in 1994?). In 1994 woonden hier Fred de Roo met Ruth Ellen Borgers.

In het huis aan de oostkant woonde rond 1915 Siemen Houwer (1929-1972), getrouwd met Sinie Roozeboom (1935-2013), kleermaker en postbode. Hij kon niet fietsen en daarom droeg hij de postzak steeds op de rug. Siemen Houwer was de vader van de latere postbode Jan Houwer, die op nr. 166 woonde?

((KLOPT DIT WEL, ZOVEEL MENSEN IN HETZELFDE HUIS?)

Nog meer namen van personen die in één van de drie huisjes woonden: Arendina Mulder-Kappert; G.J. Wink; J. Roo; Klaas Borger; W. Brinkman die getrouwd was met Joh. Gijssen; W. Bruggeman en G.J. Schiphorst.?

Den Hulst 172



21

14878: Harm Borgers Jzn. De gebroeders Borgers hebben een dubbele woning/ witte bungalow gebouwd in 1986, met daarachter de bedrijfsschuur van het transportbedrijf. (21)

Den Hulst 168, 166 en 164: twee-onder-een-kap, nu drie-onder-een-kapwoningen



24

15695: Het dubbele huis is gebouwd in 1911. Het huis met nummer 164 is er later bij aangebouwd en heeft een iets andere voorgevel. De smederij van Westerik is duidelijk naast het pand zichtbaar.(24)

Den Hulst 168:

Hier woonde weduwe Wennemers, familie van de eerder genoemde Wennemers.

J.A.M. (Jan) Weijerts (1924-2004) woonde hier vanaf 1978 tot zijn overlijden in 2004.

Den Hulst 166:

Hier woonde postbode Jan Houwer (1896-1978) die getrouwd was met Roelofje Heite (1897-1971) en hun kinderen Sienie, Drienie en Siemen. In 1994 woonden Albert en Femia Seinen-Tobsvoort er.

Den Hulst 164:

Hier woonde dominee/godsdienstonderwijzer Cornelis van Donkersgoed (1885-1965) met Aaltje en de kinderen Jennie, Aaltje, Bertus en Hilbert. Van Donkersgoed was van 1924 tot 1953 voorganger van de Rehoboth kerk in De Meele. In 1994 woonde hier D. Kleen Scholten.

Den Hulst 162:



25

13735: De smederij van smid Jan Westerik met zijn vrouw Annegien en hun zonen Harry en Henk. In de voormalige smederij heeft Arie Westerik omstreeks 1975 een antiekhandel gevestigd. In het werkplaatsgedeelte is rond 2020 enige tijd Krul Schoonmaakbedrijf en -Bedrijfskleding gevestigd. Inmiddels wordt het als luxe ingerichte bedrijfswoning op de markt aangeboden. (25)

Tussen de smederij en de CLS school staan 4 huizen: 160 / 156 / 154 / 152

Den Hulst 160:



eigen foto

Hier woonde in 1994 K.H. Mijnheer. Dit huis staat aan de oostkant naast de smederij. Hier woonde schoolmeester Johannes Klinge met Geertje en hun kinderen Geertje (Puck) en Bert. (schrijft Borgers). In de jaren zestig en later heeft hier ook de familie Westerik, familie van de smid, gewoond.

Den Hulst 158:

Dit huisnummer is niet in gebruik.

Den Hulst 156:

In het huis (met witte punt boven in de voorgevel) woonde belastinginspecteur Tobsvoort met vrouw en dochter Femia. (Er is een grafsteen: Hendrik Jan Tobsvoort (Zwollerkerspel, 1900 - Nieuwleusen 1948) gehuwd met A. v.d. Kamp).

Femia heeft in de jaren zestig gewerkt in het naastgelegen postkantoor, waar (Hendrik) A. Mastenbroek kantoorhouder was. Femia is in het ouderlijk huis blijven wonen toen ze trouwde met Albert Seinen.

Vanaf in ieder geval 1987 woonden hier Hendrik en Diny Westerik-Schuurman. Hendrik was buschauffeur. Hij is in 2007 overleden en Diny woont er in 2023 nog met dochter Annet.

Den Hulst 154:

Woon huis met het "nieuwe postkantoor". Dit was het tweede postkantoor in Den Hulst. Het eerste, uit 1908, stond op adres (nu) Den **Hulst 148**.

Hier was (Hendrik) A. Mastenbroek postkantoorhouder en hij woonde hier met vrouw en kinderen Jannie, Dik en Albert. (schrijft Borgers). In ieder geval woonde in 1994 de postkantoorhouder (Hendrik?) A. Mastenbroek hier nog. Na zijn pensionering is zijn zoon Albert Mastenbroek hem opgevolgd als postkantoorhouder. Dit "nieuwe postkantoor" is in 1974 opgeheven omdat aan het Zandspeur een nieuw postkantoor was gebouwd voor de hele gemeente (1974-199). (Het andere postkantoor stond aan het Westeinde 18.)

Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 2: CLS school C , Den Hulst 150, tot OLS school C

Den Hulst 152 hoofdenwoning en 150 school:



26

02830: In oktober 1923 werd in Den Hulst de christelijke lagere school, CLS school C, in gebruik genomen, met links daarvan een woning voor het hoofd van de school.

Het postkantoor links naast de hoofdenwoning moest nog worden gebouwd.

Hoofdonderwijzer meester Freerk Meijer ging er wonen met zijn vrouw en hun kinderen Harry, Wubbo, Frits, Tiety, Tiny, Chris en Adriaan. . Meester Meijer bleef daar ook na zijn pensionering wonen omdat zijn opvolger, meester Bijl, in de buurt van de nieuwe school aan het Zandspeur ging wonen. (26)



26a

03693: De school die in 1923 is gebouwd, werd na de oorlog verdubbeld tot vier lokalen en het aantal leerlingen was meer dan verdubbeld. Alleen het schoolplein, ingeklemd tussen de bebouwing, kon niet worden uitgebreid.

Meester A. Bijl werd begin 1962 hoofd der school, maar hij ging hier niet wonen omdat er nieuwbouwplannen waren voor een nieuwe CLS aan het Zandspeur – De Zaaier – en vlak daarbij in de Bentinckstraat het schoolbestuur alvast een dubbele dienstwoning had laten bouwen; hier ging de familie Bijl wonen.

Nadat de christelijke lagere school in 1964 was vertrokken naar het nieuwe schoolgebouw aan het Zandspeur werd het oude gebouw in gebruik genomen door de **chr. MULO-school**. Deze MULO-opleiding is in 1959 gestart met een 1^{ste} klas in het jeugdgebouw van de Gereformeerde kerk aan de Burg. Backxlaan.

Na het vertrek van meester Meijer werd de dienstwoning Den Hulst 152 bewoond door personeel van de MULO-school. De familie Huijbrechts heeft er gewoond en in die tijd zat juffrouw Bouwmans hier op kamers.

Huijbrechts bezat een auto en die moest op een speciale manier in de garage worden gezet omdat er geen inrit naast de woning naar de Den Hulst was. Wanneer ze met de auto op pad wilden moest een deel van het schoolhek er uit worden gelicht en met enig voor en achteruit steken kon dan via het schoolplein de weg worden bereikt.

Na Huijbrechts woonden er respectievelijk nog de leraren Wassens en Westendorp met hun familie. Met invoering van de Mammoetwet werd de MULO een MAVO-school in 1968. Deze MAVO verhuisde rond 1980 naar een nieuw schoolgebouw aan de Zwaluwlaan.

De oude hoofdenwoning werd toen – om zo te zeggen – aan het onderwijs onttrokken en verkocht aan Gert en Hennie Zieleman-Stegerman.

Als in 1980 Mavo De Rank haar nieuwe schoolgebouw aan de Zwaluwlaan betreft wordt daarna deze **voormalige CLS school C omgebouwd tot twee woonhuizen.**

Den Hulst 150

Zoals te zien op foto 26a staat rechts voor de school, schijnbaar deels op het schoolplein, een dubbele woning waarin links Van Veen woonde en rechts Klomp, maar de school is deels achter de huizen gekomen na de uitbreiding naar 4 lokalen, waarbij het schoolplein niet breder gemaakt kon worden omdat dit huis er al stond. (26a)

Kleuterschool



26b

03658: Rond 1958 krijgt Den Hulst een christelijke kleuterschool, "Hummeltjeshuis". Die was in een houten barak gevestigd achter de elektra winkel (De witte winkel) van Nelis Boers. Kleuterschool "Hummeltjeshuis" verkaste rond 1959 naar het dorp op een plek aan het Zandspeur waar een paar jaar later de lagere school De Zaaier zou worden gebouwd.



26d

08321: Op de plek van deze kleuterschool aan de Leislout heeft in de jaren 60 een noodwoning gestaan die werd bewoond door Geert Spin (1935-2010) en Stien Spin-Geerts (1941-2019), Hoofdvaart 238, en kinderen (foto 26d).

Om de kleuterschool te bereiken moest je tussen Den Hulst 148-146 en Den Hulst 144 via een onverhard pad kwam je rechts achter De witte winkel bij de kleuterschool. De kinderen van de lagere school die met de fiets kwamen gingen ook over dit onverharde pad om in de fietsstalling aan de linkerkant achter de school te komen.

Vlak achter de kleuterschool en fietsenstalling van de lagere school liep de Leislout (oude Beentjesgraven). Deze Leislout lag hier op de grens met de gemeente Staphorst. Via een houten brug kon je de Leislout oversteken richting de Spijkersweg.

Aan dit tussenweggetje woonden over de Leislout en dus in de gemeente Staphorst rechts de familie W. Schuurman, later J. Stolte en links de familie Timmerman en B. Schuurman en later de families Boland en Brinkman.

Misschien aardig om te weten:

H.J. Timmerman was een van de oprichters van voetbalvereniging Nieuwleusen in 1957 en Evert Schuurman, de oudste zoon van de familie W. Schuurman, heeft samen met zijn vrouw Frieda rond 2020 grond en gebouw beschikbaar gesteld om de ontwikkeling van natuurboerderij BalkInn mogelijk te maken, die in het najaar van 2023 is geopend.

De Leislout:

De genoemde Leislout stroomde achter de Union langs en mondde vlak voorbij Sluis 3 uit in de Dedemsvaart. Vroeger loosde iedereen z'n afvalwater in sloten of kanalen. De Unionfabriek

gebruikte de Leislout voor de afvoer van de restvloeistoffen van zijn Lakkerij en Nikkelinrichting. Later bleek dat die jarenlange lozingen voor ernstige bodemverontreiniging hadden gezorgd. Rond het jaar 2000 heeft het waterschap Groot Salland fors moeten investeren om deze verontreiniging op te ruimen in de bodem van de Leislout/Beentjesgraven, net voorbij de biologische tuinderij De Zonnehorst. .

Bewoning lang kanaal de Dedemsvaart NZ. Deel 2: Christelijke lagere school C , Den Hulst 150 t/m BAM, Den Hulst 100

In de omgeving rechts van de Christelijke lagere school C heeft zich heel wat nijverheid afgespeeld en is veel verbouwd, afgebroken en opgebouwd.

Den Hulst 150, 148, 146 en 144

Den Hulst 150



30

Foto 30 is de oudst bekende foto van deze omgeving. Daarop staat helemaal links een woning die is afgebroken toen de CLS school C moest worden gebouwd; dit afgebroken huis stond op de plek waar later het schoolplein is gekomen.

Dit afgebroken huis was een aantal jaren ook **de kerk der Dolerenden**, met de heer (Hendrik) Waterink als voorganger.

De Doleantie was omstreeks 1886 een afscheidingsbeweging van de gereformeerden uit de Nederlandse Hervormde Kerk.

Hendrik Sterken Rzn schrijft hierover in 'Ni'jluusn mien dorpien' op p. 48: "In een reeds lang van de aardbodem weggevaagd huis was vroeger een grutterij gevestigd, later werden er de kerkdiensten der Doleantie gehouden, met als voorganger lekenprediker Hendrik Waterink, getrouwd met Aaltje Timmermans. Hier werd hun zoon Jan Waterink geboren op 20-10-1890. Hij werd een bekende professor, getrouwd met Joukje van de Kam en overleden op 29-11-1966 in Amsterdam."

Toen een en ander in 1894 geveild zou worden, werd het omschreven als "een best onderhouden woonhuis, met tuin, bestaande uit een groot lokaal, 4 kamers, kelder, welwaterpomp en verdere gemakken, samen groot 9 aren, gelegen onmiddellijk bij sluis 3."

Het werd aangekocht door **A. Jalink**, schoolhoofd te Oud-Avereest. Jalink is in 1910, op tachtigjarige leeftijd, verdronken in het kanaal.

Na het overlijden van Jalink en het vertrek van zijn weduwe werd dit complex aangekocht door de **familie Stolte**. Deze familie Stolte was erg betrokken bij de Doleantie.

Het pand werd in 1911 verbouwd tot bakkerij door Herman Stolte en Arend Stolte voor **Marten Massier** en Hendrikje Lotterman die in dat jaar trouwden. Vanwege gezondheidsredenen, longontsteking, is Marten Massier gestopt als bakker en verhuisd naar het Westeinde. Albertus Massier ging toen hier in de bakkerij wonen. (Hij is in **1920** overleden aan een blindedarmontsteking en toen is het pand verkocht. Dit sluit niet helemaal aan op de hierna genoemde verkoop.)

Jan Stolte, in 1903 winkelier/bakker in de Oosterhulst, is op 9 september 1918 overleden aan de gevolgen van tbc. Zijn weduwe **Niesje Roebersen** is dan niet alleen eigenaar van het pand in de Oosterhulst maar ook van het huis met bakkerij/kruidenierswinkel in Den Hulst. Ze besluit al snel om al haar bezittingen te verkopen en ze wordt daarna pensionhoudster op Westeinde 28.

Op 14 april 1919 koopt de Vereniging voor christelijk onderwijs te Den Hulst het dubbele woonhuis met erf, met de bedoeling om er een school te laten bouwen. (Bron: Kwartaalblad).

Den Hulst 148 en 146 is



30



28



32

In het midden op foto 30 staat een woning die is afgebroken en hier is later **de dubbele woning gebouwd**, die op foto 32 links van de Witte Winkel is te zien. De woning rechts op foto 30 is later vervangen door **de Witte Winkel** van Nelis Boers.

In wat nu Den Hulst 148 en 146 is (vroeger C-100 en C-100A) kwam in 1908 een **hulptelegraaf- en telefoonkantoor, een hulppostkantoor** dat viel onder het hoofdpstkantoor in Dedemsvaart.

Arend Huzen was de kantoorhouder. Op foto 28 zien we hem voor het postkantoor staan. (28)

Het postkantoor werd omstreeks 1935 vervangen door een nieuw pand iets verderop, Den Hulst 154, ten westen van de hoofdonderwijzerswoning.

Eerder stond op deze plek het bakkerijtje annex snoepwinkeltje van **Volter Buit** (1869), op 8 april 1897 in Nieuwleusen getrouwd met Aaltje Buit-Brinkman (geb.1872).

In de rechter helft – dus in hetzelfde pand, naast het hulppostkantoor - woonden de gezusters Klosse of Klos. Deze rechterhelft is ook in gebruik geweest als winkeltje door verschillende personen.

Genoemd worden: **Pieter de Boer** en het snoepwinkeltje van **Mos**.

Er zijn overigens ook beschrijvingen dat de gezusters Klosse of Klos in het naastgelegen pand Den Hulst 144 (de latere Witte Winkel) hebben gewoond.

Toen rond 1950 **Arend Jan en Geertje van Veen-Huzen** de dubbele woning Den Hulst 148 en 146 kochten troffen ze in de woning nog metalen reclame platen aan van de vroegere winkel: Tiktak koffie en van Glorine bleekmiddel. Het echtpaar van Veen heeft met hun beide zonen Jan en Hendrik Jan tot 1967 op nr 148 gewoond en na hen o.a. **Hendrik Jan Stolte** met zijn vrouw en daarna **Klaas en Rensje Meesters-Evenboer**.

Den Hulst 146 – de rechterhelft van de woning op foto 32

werd in ieder geval al vanaf 1958, tot 1993 bewoond door de familie **D.J. Klomp-Schuurman**.

In 1994 waren de bewoners **F. Griffioen en G. de Vries**. Ook heeft **dokter Olthof** in deze woning ongeveer twee jaar zijn dokterspraktijk uitgeoefend in afwachting van de bouw en opening van het medisch centrum Sluis 3 bij de rotonde aan de Burg. Backxlaan. (28)

Den Hulst 144 (in vroeger tijd de dubbele woning C-98 en C-99)



32a



32b

Hier was rechts de kruidenierswinkel van **Roebersen (Roebertsen)** en links woonde de koopman, schoenmaker en winkelier **Johan Adam Weinrich** (geb. ca. 1865) die op 26-04-1888 te Nieuwleusen getrouwd was met Frederika Roebertsen (geb. ca. 1864), de dochter van **Albert Willem Roebertsen** (1840-1912) en **Grietjen Buit** (1835-1910).

13734: In dit pand was in de jaren rond 1960 gevestigd de elektriciteitszaak en installatiebedrijf van **Cornelis (Nelis) Boers** en weer later o.a. de makelaardij van **Arnold van Beest** en nog weer later **Het Antieken Bloemenhuis**. (32)

In de jaren zestig toen Nelis Boers hier zijn elektriciteitszaak en installatiebedrijf had, was dit pand nog een dubbele woning. De westkant (het linker gedeelte) werd toen bewoond door de **familie van der Graaf**. Vader Marinus (Isi) hield van vissen en in zijn vrije tijd zat hij geregeld in alle vroegte al aan de oever van de Dedemsvaart vlak voor zijn huis. De kinderen uit de buurt kwamen vaak zijn grote vissen bewonderen die hij had gevangen en bewaarde in grote emmer.

Tragisch was het lot van dochter Jannie van der Graaf; zij verongelukte op 13 jarige leeftijd in 1963 toen zij in Dedemsvaart naar de ULO-school ging. De leerlingen uit Nieuwleusen fietsten altijd in een groep. Op een morgen stond er een Ford Anglia in de berm waar ze omheen moesten fietsen. Er kwam hen een vrachtauto tegemoet en door de zuigkracht van de wind viel ze met de fiets en werd geraakt door de vrachtwagen. Moeder Van der Graaf leeft nog en woont in de Hulskampen (maart 2023).

Aan deze woning kleeft nog een trieste gebeurtenis. Gert Boers, oudste kind van Nelis en Gerda Boers is in 1977 op 19 jarige leeftijd overleden als gevolg van een tragisch ongeval op het Zandspeur.

Den Hulst 144 tot 120; Gebo gebouwen

Het gebied vanaf de Witte Winkel (Den Hulst 144) tot en met de voormalige notariswoning (Den Hulst 120) noemen we het GEBO-gebied.

Met de groei van dit familiebedrijf is hier in de loop der tijd veel veranderd. Hoe het in de beginjaren was, zeg maar vanaf ongeveer 1920, laten de foto's 33 en 34 zien.

Gebo Oprichter Gerrit Boers begon in 1919 als smid en rijwielhersteller. In 1921 kreeg hij het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf onder zijn beheer en daarnaast was hij ook betrokken bij het waterleidingbedrijf Overijssel voor Dalfsen en Nieuwleusen. In 1922 kwam Gerrit Boers in het vervoer terecht door aankoop van een tweedehands busje. Hiermee begon hij een geregelde vervoersdienst tussen Nieuwleusen en Zwolle. Al snel volgde uitbreiding van het wagenpark. Door de crisisjaren werd in 1935 een (voorlopige) punt gezet achter de autobusonderneming. In die jaren had hij overigens volop werk met het aanleggen van waterleidingen, terwijl hij er in 1937 nog een flinke boerderij in Punthorst bij kocht met 25 ha grond.

In 1940 trok oprichter Gerrit Boers zich uit het bedrijf terug.

Zijn drie zoons Lies, Cornelis en Jan waren toen al werkzaam in het bedrijf, waarin na de Tweede Wereldoorlog alweer autobussen hun intrede hadden gedaan.

Na het overlijden van oprichter Gerrit Boers in 1956 werd het bedrijf gesplitst.

Oudste zoon Lies bleef op de bestaande zaak, waarin personenvervoer centraal stond, Jan vestigde zich op het landbouwbedrijf in Punthorst en Cornelis vestigde zich in een zaak gespecialiseerd in elektro, waar hij De Witte Winkel van maakte.



33

15677: Foto 33 toont de situatie rond 1920 en later: Het huis met links de garage met benzinepomp, met ronde boog boven de gevel, die garage staat wat naar achteren aan het einde van de zijgevel van de woning. Rechts van de woning staat de winkel van Gerrit Boers. En vervolgens rechts van die winkel woonde Teunis Otterman;



33a

14988: Vier auto's voor de garage/smederij van Gerrit Boers, die zelf op een motor zit. Hij verhuurde de auto's en gebruikte ze als taxi, verkocht rijwielen en was elektricien, ook voor de gemeente. (33a)



33b

14993: Op foto 33b zien we een auto in de oprit voor de garage en de benzinepomp op de hoek van de woning.



33c

04994: Woonhuis/garage met benzinepomp en zijpand achterwaarts, is hetzelfde pand als op 33 (33c)



33d

04996 Foto 33d is een luchtfoto uit die tijd, met links een dubbele woning later is vervangen door een twee onder een kap in gele baksteen. Deze staat er nu nog direct rechts van het huidige tankstation. Naast die dubbele woning zien we recht een inrit en een paar bomen waar het huis met mansarde dak staat en vervolgens daarnaast woonhuis en winkel.



34

Foto 34 laat de afbraak zien van woning en winkel in ca 1958 en op foto 38a zien we in ca 1960 wat daarvoor in de plaats is gekomen



32a

Foto 32a laat precies het Gebo-gebied zien, gefotografeerd vanuit het westen en gefotografeerd in 1985.

Het pand van Nelis Boers (Witte Winkel) omstreeks 1985, richting het oosten, waar de ruimte zichtbaar is naar het parkeerterrein/garages met enkele bussen van GEBO, daarna het ruime dubbel gele bakstenen woonhuis waarin de familie Bakker ook nog heeft gewoond; later is het gebruikt als kantoor.



31

04986: Op foto 31 – gemaakt rond 1963 - zie je links in de verte de Witte Winkel van Nelis Boers en rechts daarvan de gebouwen van GEBO, die in het hierna volgende stuk worden beschreven.

Vooraan de winkel en woning van Boers, met benzinepomp, dan het woonhuis met mansardedak, dat eigenaar Boers verhuurde aan de familie Kleen, daarnaast, achter de paal met Caltex-ster een dubbele woning, rechts woonde Bakker met z'n familie; Bakker was loodgieter/monteur bij Boers (tussen de twee huizen is de inrit naar de garage die op de luchtfoto goed zichtbaar is), daarnaast een garage/werkplaats gebouwd rond 1960. Op de foto staat een vrachtwagen voor deze garage. Deze garage is nu het tankstation en tenslotte helemaal links de Witte Winkel.



33d

Op de luchtfoto van het GEBO terrein (foto 33d) is het niet goed zichtbaar, maar hier stond helemaal achteraan op het terrein tegen de Leislout een huis waar **Jan Boers met Antje Bos** woonde. Daar is hun dochter Geja geboren. Het gezin is verhuisd naar een nieuwgebouwde bungalow in Punthorst, op de hoek rechts na het kruispunt komend vanaf de Schapendijk. Hier is Jan Boers met een veefok bedrijf begonnen. Het huis staat er na de nodige verbouwingen nog en heeft jarenlang de naam 't Keerpunt gedragen.



36



38c

Foto 36 dateert van omstreeks 1960 toen het kanaal nog open was.

Foto 38c is op dezelfde plek genomen als foto 36, maar dan na demping van de Dedemsvaart. Vanaf het westen eerst het woonhuis met mansarde dak waar **Kleen** woonde, dan woonhuis-winkel en benzinepomp van **Boers**, dan aannemer-timmerman **Hendrik Jan Tempelman** (het woonhuis met zonnenscherm uit), dan (met mansardedak) woonhuis-winkel van **Gerard Klosse**, later Vogelzang (dat huis is later afgebroken om plaats te maken voor de woning van de familie de Roo; de rode bakstenenwoning met puntdak uit elkaar: zie foto 44) en tenslotte helemaal rechts de woning waar **Hendrik van der Voort met Mina Boers** heeft gewoond (zie ook foto 46). Mina Boers was de zuster van oprichter Gerrit Boers.

Verdere informatie in volgorde van huidige huisnummering langs de Den Hulst

Den Hulst 142

Op dit adres staat het huidige tankstation. Tot in 2022 een tankstation van Brandoil en nu een zelfbedieningsstation. Het pand waar deze benzinepomp voor staat is rond 1960 als garage / werkplaats voor Boers gebouwd. Hiervoor was het een weilandje. (Foto 38d)

Den Hulst 140 en 138



Dit pand (links van huis met mansardedak) is gebouwd als een dubbele woning in gele baksteen. Op deze plek stond eerder ook een dubbele woning. Goed te zien – **uiterst links** - op de luchtfoto 33d.



Wie in de linker kant op nr. 140 heeft gewoond is niet meer bekend. Bij deze woning heeft ook jarenlang een TBC huisje in de tuin gestaan.

Op nr. 138 woonde de familie Bakker; al in de woning die is afgebroken en later in de nieuwgebouwde woning. Dhr Bakker was loodgieter-monteur bij Boers.

Rond 1994 hebben Jaap en Geertje Bijker-Bouwknicht tijdelijk op nr 138 gewoond, nadat ze hun bakkerszaak aan de Den Hulst 58 hadden overgedragen aan Timmer.

Tegenwoordig wordt deze dubbele woning als kantooruimte gebruikt.

Den Hulst 136



35b

Het huis met het mansarde dak (foto 35b) is een huis dat nog lang stand heeft gehouden, maar uiteindelijk ook is afgebroken. Dit huis is op deze foto verbonden met het nieuwe huis/winkel. Dit huis is vele jaren bewoond geweest door de familie Kleen. Omdat deze woning zo helemaal was ingesloten door de gebouwen van Boers had familie Kleen een bank voor het huis staan waarop ze met mooi weer zaten en iedereen zagen die langs de Den Hulst voorbij kwam.

Den Hulst 134



33



33b



33d



34

Deze plek vormde de oorsprong van het bedrijf van Boers. Wat hier tot eind jaren vijftig heeft gestaan is goed te zien op de foto's 33, 33b, 33d en 34. De woning / winkel die zo rond 1960 in gebruik is genomen zien we op foto 35 en 36.



35



36

Hier woonden in tijd E.G. (Lies) Boers en B.S. (Bertha) Boers-Siefers, dochter van meester Siefers, en hun 4 kinderen: Minke, Gerrie, André en Gerrit.

Rond 1960 bezat een enkeling al televisie, zo ook de familie Boers. Op zaterdagmiddag mochten de kinderen uit de buurt hier tv kijken (Okkie Trooy en zo). Van een paar jongens uit de buurt is bekend dat ze dan eerst mee moesten helpen met bussen wassen.

Op de foto's 38f zien we de huidige kantoren van GEBO.



38f

Den Hulst 132



44



45a

Het huis links op de foto's 44 en 45a is van Hendrik Jan Tempelman, die hier vele jaren zijn aannemersbedrijf had. Op foto van net na 1900 (links van het huis van Klosse) komt deze woning al voor.

Een kleinzoon van deze Hendrik Jan Tempelman is nu eigenaar van het aannemersbedrijf. Het huidige bedrijf is gevestigd aan de Den Hulst op nr 70.

Den Hulst 130



Foto 45 en 45a. Het pand direct naast Tempelman is de winkel/woning van Jaap Klosse, daarna Vogelzang. In 1924 werd het pand van Massier verkocht aan **Engbertus Gerhardus (Gerard) Klosse** (1901-1968) en Willemien Klosse-Haasjes (1903-1971), met acht kinderen. Klosse zette het pand voort als bakker en venter en maakte van de winkel een VIVO kruidenierswinkel voor brood en banket en levensmiddelen.



45b



45c

Omstreeks 1955 bouwde Klosse rechts naast de bakkerij een ijssalon, de eerste en enige van Den Hulst en Nieuwleusen. Die ijssalon is te zien op foto 45a (puntdakje rechts) en Jan Klosse zien we op de bromfiets bij de ijssalon. (45b). Achter Bakkerij Klosse stond ook nog een noodwoning van E.G. Klosse (45c).

Derk Vogelzang kwam van Staphorst en zette de VIVO winkel voort. Aan de gevel had hij een paar automaten voor snoepgoed en sigaretten. Hij was nog al strikt in de zondagsrust want elke zondag werd de snoepautomaat van de muur gehaald en de sigarettenautomaat buiten bedrijf gesteld. Op de plek van VIVO en ijssalon heeft familie de Roo rond het jaar 2000 een nieuwe woning laten bouwen met een twee punten dak (foto 44).



44

Bert de Roo was directeur van GEBO Tours. Als schooljochie was hij al bij de bussen van Boers te vinden. Op 57 jarige leeftijd is Bert de Roo in 2017 overleden.

Den Hulst 126



46



43

Op foto 46 en 43 zien we een woning die begin jaren zeventig is afgebroken. Hier woonden Hendrik van der Voort en Mina Boers. Mina was een zuster van oprichter Gerrit Boers. Na het overlijden van

haar man in 1964 heeft ze vele jaren alleen in dit huis gewoond; zij is tien jaar later in 1974 overleden.



Op foto 44 zien we helemaal rechts de witte stenen woning die er vanaf 1976 staat. Hier woonde het gezin van Johan Roze en Minke Roze-Boers. Na scheiding is Minke Boers hier blijven wonen, zij was een van de dochters van Lies Boers.

Tussen het huis van Minke Boers op nummer 126 en de woning op nummer 122 gaat een straat naar achteren. Deze “eigen weg” vormde vroeger een verbindingsweggetje met de Spijkersweg. Over de leislout was je vroeger in de gemeente Staphorst. De boerderij over de leislout met riet en rode pannen werd begin jaren zestig naast Willem van Hulst en zijn vrouw bewoond door zijn zoon Jan Thijs van Hulst met zijn gezin. Willem was de vader en Jan Thijs de broer van Klazien Bijker-van Hulst. Toen Jan Thijs stopte met zijn melkveebedrijf en de boerderij verkocht, is hij samen met het gezin van zijn dochter Aly gaan wonen in een nieuw gebouwde dubbele woning aan datzelfde straatje. Omdat de hier beschreven boerderij en dubbele woning in Staphorst liggen/lagen hebben ze een huisnummer aan de Spijkersweg.

Den Hulst 124

Dit witte huis staat direct achter Den Hulst 126. Bereikbaar via het genoemde verbindingstraatje naar de Spijkersweg, net voor de leislout en dus nog net in de gemeente Nieuwleusen, nu Dalfsen. Dit huis is gebouwd voor de oude mevrouw Boers-Siefers, de moeder van Gerrit en André Boers ofwel de weduwe van Nelis Boers. Hier woonde Beltman (in 1994), daarna Erik en Conny Bongers-Wardekker. Van dit witte huis zijn er geen foto's in de beeldbank.



48



48a

Op de plek van dit witte huis stond eerder – vijftiger en zestiger jaren – een houten noodwoning, “De Merel” genaamd. Zie foto 48 en 48a. Begin jaren vijftig hebben hier Cornelis Zieleman en Janna Zieleman-Bruggeman gewoond. Later – in de jaren zestig – heeft Bobbeldijk hier gewoond.

Den Hulst 122:



47

Op foto 47 staat deze mooie woning met glanzende dakpannen en fraaie vijfhoekige erkerkamer. In 1938 is de grond gekocht van B.J. van den Berg Wilhelmuszn en in 1940 is hier dit huis gebouwd door Gerrit Boers, die er tot zijn overlijden op 61 jarige leeftijd in 1956 heeft gewoond. Mevrouw Boers-van Dongen is er blijven wonen; zij overleed in 1972.

Hierna hebben Lies Boers en Bertha Boers-Siefers deze woning betrokken.

Het verhaal gaat dat in de oorlog de kunstschilder Kees Kieft ondergedoken zat in dit huis. Er was onder het dak van de erker boven de raampartij een geheime ruimte. Kees Kieft leefde van 1919 tot 1999 en bracht een belangrijk deel van zijn leven door in Kampen. Op internet zijn fraaie schilderijen van hem te bewonderen.

Den Hulst 120



49

Bekend als de notariswoning of Huize Christina. (foto 49). Woonhuis met kantoor van notaris Jan Visscher, daarna notaris Uyttenboogaard en daarna C.F.L. Klein (1918-2013), die na zijn pensioen naar Friesland vertrok. Wie in de jaren zestig is opgegroeid en notaris Klein nog heeft gekend, zal hem zeker wel eens hebben zien wandelen met een trosje teckels aan de lijn. Bijna alle werkdagen liep hij met zijn hondjes naar het postkantoor op Den Hulst 154.

In de oorlogsjaren zaten er Duitsers in het notarishuis.

André Boers kocht het huis en woont er al in 1994 met G. Boers-Westerik en kinderen.

Notaris Van den Hout liet in ca. 2003 een huis met kantoor bouwen in de Burg. Van Haersoltestraat. Hij was de laatste notaris in Nieuwleusen. Na hem kwam er voor Nieuwleusen een filiaal van het notaris kantoor in Dalflen.

Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 3: Na notarishuis, Den Hulst 118 tot en met Den Hulst 100

Het gedeelte Den Hulst tussen de voormalige notarishuis en de Burg. van der Grondenstraat, de zijstraat aan de overkant, is in een tijdsbestek van ongeveer zeventig jaar sterk veranderd. Veel is afgebroken en daarvoor zijn nieuwe gebouwen in de plaats gekomen. Mooi is wel dat met al die nieuwbouw in het kantoorgebouw van de BAM de contouren van de vroegere graansilo van de Landbouwvereniging zichtbaar zijn gebleven.

Over de exacte huisnummering voor de afbraak en nieuwbouw ten behoeve van BAM verschillen de bronnen. Wel is er duidelijkheid over de huisnummers van de woningen die er altijd al stonden aan de oost en westkant van dit gedeelte van de Den Hulst en daarmee gaan we uit van wat het meest aannemelijk lijkt

Den Hulst 118:



50

08268: Op foto nr 50 uit ca 1950 zien we de twee woningen rechts van de notarishuis; Den Hulst 118 en Den Hulst 116. Uiterst rechts is nog een hoekje van de OLS school C zichtbaar. (50)

Op nummer 118 heeft H. Jansma gewoond, hij was notarisklerk bij notaris Klein. Momenteel wordt dit huis bewoond door Arnold en Grietje Lassche.

Henk Kist schrijft: Ik ben in het huis daar op de ansicht rechts van het notarishuis geboren.

Den Hulst 116:

Vroeger woonde hier **aannemer Freek de Lange**, met een eigen bedrijf zonder personeel. De familie **Van Duren** woont hier nu en heeft toen ze hier kwamen wonen de woning naar voren toe uitgebreid. Op het ijs van de Dedemsvaart staat Henk van Duren in 1950 met een kind. Deze Henk van Duren is later geëmigreerd.

Of hij familie is van de familie Van Duren die een halve eeuw later op Den Hulst 116 is komen wonen, vertelt het verhaal niet. (50)

Den Hulst 114 t/m 100 is tegenwoordig in gebruik als BAM-bedrijfsterrein.



Hier zijn de openbare school C en 4 huizen verdwenen; 1. de onderwijzerswoning, 2. de politiewoning, 3. de dubbele woning van Jan Gerritsen en Gooselink en 4. de vroegere woning van molenaar Wilhelmus van den Berg en de molen, na overname de directeurswoning van de Landbouwvereniging en hun bedrijfspand, later eigendom van Gerard Brinkman.

Den Hulst 114:



51a

02747: OLS School C links, half achter de grote boom, met rechts het woonhuis voor de hoofdonderwijzer .(51a).

“Vroeger heeft hier het gemeentehuis van Den Hulst gestaan.”

Met die uitspraak is waarschijnlijk het huis bedoeld waar de eerste burgemeester van Nieuwleusen verbleef (in de kost was bij een hospita) en dat daarmee deels als gemeentehuis-secretarie werd aangemerkt. Dat huis is afgebroken voor de bouw van de hoofdenwoning.

29-5-1876: (uit Raadsstukken) *Burgemeester verlegt zijn verblijf bij de weduwe Jacob Shuttrop, wonende te Staphorst. Secretarie nog steeds in Den Hulst en deze woning alleszins geschikt, dus Raad akkoord. De Raad is voornemens een gemeentehuis te bouwen. Burgemeester zal met K.B.H. Palthe onderhandelen over het afstaan van een stuk grond, gelegen naast het huis door de gemeente voor de gemeente-arts gebouwd aan het Westeinde. “*

Ergens was vermeld dat er een gemeentehuis in Den Hulst heeft gestaan. Daarover wilde burgemeester Mulder graag duidelijkheid hebben.

Uit een rapport van Praamstra op 28-1-1964 aan burgemeester Mulder blijkt : “C.W.A. baron van Haersolte van Zuthem, burgemeester van Nieuwleusen van 1869 tot 1872, en Mr. R.J.W.F. baron van Höevell tot Nijenhuis, burgemeester van Nieuwleusen van 1872 tot 1876, woonden in Den Hulst op huisnummers C 24c en C 29c, op de plaats waar nu de voormalige hoofdenwoning van OLS-school C staat. Die woning is na vertrek van de school toegewezen aan de heer De Boer, tapijtfabriek.” Als burgemeester voerden H. en H. een deel van de gemeentelijke correspondentie en hadden allerlei ambtelijke stukken onder hun beheer. Daarmee had hun ambtswoning deels ook de functie van gemeentesecretarie, naast de woning-gemeentesecretarie van Jannes Eshuis aan het Oosteinde.

Er heeft dus geen gemeentehuis in Den Hulst gestaan.

Ook burgemeester J. Bosch Bruist (1876-1916) wordt in 1877 nog vermeld als wonend in Den Hulst. Dat sluit precies aan op het gegeven dat de gemeente in 1878 aan het Westeinde een ambtswoning liet bouwen, die ruim genoeg was om daarin, rechts van de voordeur en hal, ook een vertrek te bestemmen voor en in te richten als secretarie/gemeentehuis.

De laatste hoofden van de openbare school C die hier woonden waren meester Meijer, daarna Rodenhuis en daarna Oosterhof.

Meester Zantinge heeft hier niet gewoond. Naast de nieuwe Kon. Julianaschool kwam een woonhuis als hoofdenwoning beschikbaar.



51

02702: Openbare lagere school C, die hier al aanwezig was in 1863 en de voorloper was van de Kon. Juliana resp. Kon. Beatrixschool, die in 1959 op de hoek van Sandickstraat en van Dedemstraat werd gebouwd.

In OLS School C was ook lange tijd de **huishoudschool gevestigd, vanaf 1934**, in een lokaal aan de westkant, tot 1961. In 1962 ging de huishoudschool naar een nieuw gebouw aan het Oosterveen. Deze school werd bekend als De Olmen.



51b

03790: Op foto 51b zie je een klas van deze huishoudschool

In 1956 kwam in een van de lokalen een openbare kleuterschool met juffrouw Zwaga en Willeke Groen als kleuterleidster. In 1959 volgde de opening van de nieuwe keuterschool Het Kabouterhuis aan de van Dedemstraat, tegenover de Kon. Julianaschool, met juf Smink als hoofdleidster. Toen de lagere scholen basisholen werden is de kleuterschool als bungalow verkocht en woonhuis geworden.

Achter deze lagere school bevond zich jarenlang het voetbalveld van USV; de eerste voetbalclub van de gemeente. Dat voetbalveld is te zien op luchtfoto 52c.

Langs de school was het pad naar het voetbalveld. Bij de ingang was een houten gebouwtje, waar je een toegangskaartje kocht en naar het veld liep. GOOS had een ruimte in het gebouwtje, waar coca cola en limonade werd verkocht.

Het eerste elftal van USV speelde op zondagmiddag. Hendrik Runhart vertelde dat in de vijftiger jaren en daarvoor de spelers zich omkleedden bij Hotel De Unie aan de Burg. Backxlaan. De spelers gingen vervolgens te voet langs de Dedemsvaart naar het voetbalveld achter de school. Na afloop stond er bij Hotel De Unie een grote tobbe met water waarmee de spelers zich een beetje schoon konden poetsen.

Een deel van de Nieuwleuser bevolking had een wat andere invulling van de zondag dan deze voetballers, want zij gingen zowel 's morgens als 's middags naar de kerk. O.a. naar de Hervormde kerk op het landgoed Rollecate (voorganger van de huidige Maranathakerk). Het verhaal gaat dat het kerkvolk zich stoorde aan het voetbalvolk en dat er daarom werd gezocht naar een andere plek om te voetballen op zondagmiddag. Zo is het voetbalveld aan de Paltheweg er gekomen.

Ook toen in 1959 de openbare lagere school al vertrokken was, werd nog intensief gebruik gemaakt van dit voetbalveld. Onder andere door de in 1957 opgerichte en op zaterdag spelende **voetbalvereniging SV Nieuwleusen.**

Ook de **kinderen van de christelijke lagere school** (Den Hulst 150) gebruikten dit voetbalveld in de zestiger jaren als sportveld. Dit voetbalveld werd zo intensief gebruikt dat er op de strook van het ene doel naar het andere doel geen gras groeide; het leek wel een zandpad. Ik weet niet of ze in die tijd bij officiële wedstrijden al extra minuten bijtelden i.v.m. oponthoud. Het zal haast wel, want zo af en toe verdween de bal (vaak een loeizware bruine leren bal) in de naast liggende Leisloot. Dan was het vissen geboden voordat het spel weer kon worden hervat.

Toen de Kon. Julianaschool aan de Dedemstraat was gebouwd werd de leegstaande school begin jaren zestig ook gebruikt voor wat we nu **sociaal culturele activiteiten** noemen. Uit overlevering is bekend dat er een paar seizoenen een **figuurzaagclub** actief was.

In de leegstaande school vestigde het echtpaar De Boer haar **Haboeclee tapijtbedrijf** en zij zijn in de hoofdenwoning gaan wonen. Ze kwamen uit Steenwijk en maakten tapijten, 2 meter breed, die later aan elkaar genaaid werden. Vader en moeder werkten zelf ook aan de machines. Voor het weven waren heel zware machines nodig en het was af en toe vrij gevaarlijk, want de oude school had zwakke, versleten plankenvloeren.

De machines gingen nogal eens kapot en De Boer zocht samenwerking met Nedcos, de Nederlandse Cocosfabriek te Apeldoorn, de grootste verwerker van kokosvezel in Nederland, met een groot machinepark. Die werkte bovendien met machines met individuele aandrijving, waarbij de elektromotor, door middel van een riemverbinding met het weefgetouw was verbonden. Samen bouwden ze achter de school de grote fabriekshal voor nieuwe machines en het onderhoud van de machines.

Later is het schoolgebouw afgebroken. De hal bleef.



53

14873: De bedrijfshal van Hulsink rond 1975. (53)

De industriehal ging naar de firma Hulsink. Met ernaast of in dezelfde hal een hal van **Stein banden** van De Rooy. Tegenwoordig is de hal in gebruik door en onderdeel van het gebouwencomplex van **BAM** . Het lange erf liep door tot aan de Leislout langs de school en naast het voetbalveld.

1-4-1963: Hulsink-de Roo BV is D. ingeschreven of op Drimble toegevoegd met als vestigingsplaats Den Hulst 110 A in Nieuwleusen; vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.

4-2-2002 BAM leidingen en industrie: Wijziging: Per 1-1-2012 is Gevolmachtigde Hendrikus Hermanus Jozef Bruggink uit functie getreden. Wijziging: Per 18-5-2015 is Bestuurder 24347782 BAM Infra B.V. in functie getreden.

In 1963 verkocht de gemeente een naast het woonhuis van De Boer gelegen perceel grond aan A.G. Scholten, eigenaar van confectiebedrijf "Derofa" (Dedemvaartse Rokken Fabriek) die hier een filiaal wilde bouwen. Het was een lang smal perceel en toen De Boer werd gevraagd of hij niet wat grond wilde afstaan van zijn royale tuin, was hij daar heel gemakkelijk in. Zo startte in juni 1964 weer een textielbedrijf in Den Hulst haar bedrijvigheid; in januari 1965 officieel geopend door burgemeester Mulder. Dat bedrijf is later overgenomen door de BAM.

Den Hulst 110:



54

08380: Derofa NV (54) was een japonindustrie met vestigingen in Dedemsvaart, in Emmeloord en in Den Hulst. Het japonnematelier was een belangrijke werkgever voor meisjes en vrouwen uit de wijde omgeving. In de hoogtijdagen van Derofa werd werk geboden aan zeker vijftig mensen.

Na de bouw van het nieuwe pand werd de voormalige hoofdenwoning die er pal naast stond, afgebroken.

(Voor wie geïnteresseerd is: in de beeldbank staan diverse personeelsfoto's door de jaren heen.)



54a

14873 Het Derofa-gebouw is weinig veranderd, maar nu zit de BAM erin. Rechts is de witte silo van de Coöp. Landbouwvereniging te zien. (54a)

Den Hulst 114 t/m 108:



51d

17213: Links: Woonhuis van hoofdonderwijzer OLS school en daarnaast zicht op het huis van **politieagent Van der Neer**, dan een dubbele woning waarin links **veldwachter Van Egten** en Tine van Egten-Goselink woonden, en rechts **aannemer Albertus Goselink** (1899-1978).

Daarna, hier op de achtergrond, de molen van Wilhelmus van den Berg, die hij verkocht aan de **Coöp. Landbouwvereniging** en achter de grote boom de ingang/oprit naar de molen.(51d).

(André Mijnheer zegt: Albertus Goselink was timmerman en schaatsenslijper en woonde aan de zuidkant van het kanaal, ongeveer tegenover het witte huis van Brinkman (het huis staat er nog tussen de industriepanden).

Den Hulst 112 of 108:



52aa

Zie foto's 51d, 51e en 52aa. Direct oostelijk van het Derofa-gebouw staat een woonhuis dat jarenlang bewoond werd door politieagenten. Op foto 52aa zien we opperwachtmeester (veldwachter) Holties (1887-1944) met kind op de arm voor de woning van **veldwachter Bos**. Achterin deze woning zat een arrestanten cel. Ook woonde **politieagent Van der Neer** hier. De laatste politieman die hier woonde was **Oosting** met z'n gezin. Daarna kwam de woning in particuliere handen. O.a. de familie **Scholten**, komend vanaf de Meele heeft hier nog vele jaren gewoond. In het kader van de BAM uitbreiding is deze woning afgebroken.

Den Hulst 106 en 104:



Foto Hilja Klaver

Dit was een dubbele woning (zie foto 51^e/foto Hilja Klaver) die vlak naast de ingang van de Coöp. Landbouwvereniging stond. Op de achtergrond is de silo nog te zien.

Links woonde ooit **veldwachter Van Egten** en Tine van Egten-Goselink, later de familie **Groen**. In de rechterhelft van deze dubbele woning woonde **aannemer Albertus Goselink**.

Den Hulst 102:



52



52a

Op deze plek stond ooit de molen van Wilhelmus van den Berg (foto 52 en 52a). Deze Wilhelmus van den Berg verkocht de molen aan de **Coöp. Landbouwvereniging**. De molen had het opschrift: "Molen Den Hulst, anno 1910" en "Bergia 1910-1921". (52)

Toen de benzinemotor zijn intrede had gedaan in het bedrijf werd de molen ontweikt en er werden magazijnen en werkruimtes aangebouwd. Foto 52a stamt uit ca. 1940.

In **1943**, toen er nauwelijks benzine was, is een deel van de oude molen afgebrand door een vonk uit een zich achter een vrachtauto bevindende hout-gasgenerator. Bij de wederopbouw werd de hoge silo gebouwd. In deze toren werd later af en toe geoefend door de vrijwillige militairen van de luchtwacht waarbij vliegtuigen moesten worden herkend. BB = Bescherming Burgerbevolking hield er zijn trainingen. De brandweer gebruikte de lege silo's voor het ophangen van de natte brandslangen. (foto 52d).



07216: Woonhuis en de molen van Wilhelmus van den Berg.

17185: De molen is verkocht aan Coöp. Landbouwvereniging. **17197:** Het woonhuis van molenaar Van den Berg werd de directeurswoning van Klaas Kouwen (1906-1993), directeur van de Landbouwvereniging. Hij werd opgevolgd door Kamerman. (52b)



52c

17227: Luchtfoto ca.1946 van de bouw van een nieuwe silo (midden) en verbouw van de silo naast de romp van de molen. Linksboven op de achtergrond is **het voetbalveld van USV** achter de openbare school zichtbaar. Links op de voorgrond de directeurswoning van de familie Kouwen. (52c)



52e

17206: Langs het magazijn was een steiger gebouwd op de hoogte van de boerenwagens en laadvloer van de vrachtauto's, zodat er op gelijke hoogte geladen en gelost kon worden. (52e) Toen er nog gevaren werd in de Dedemsvaart werd veevoer veel per schip aangevoerd. Omdat de gebouwen een eindje van het kanaal afstonden was er een railbaan aangelegd waarover per lorrie de geloste handel kon worden vervoerd.

Vandaag de dag is 'zakkenwasser' een scheldwoord maar vroeger was het een eerbaar beroep. Zo ook bij deze Landbouwvereniging. Op gezette tijden kon je een zakkenwasser bezig zien met het schoonspoelen van jute zakken in het kanaal. Na de wasbeurt hingen deze zakken dan te drogen over een hekwerk langs het kanaal.



52d

17195: De gebouwen van de Coöp. Landbouwvereniging omstreeks 1965 en de directeurswoning.

04548: De directeurswoning en het kantoor van de Landbouwvereniging, met daarachter de silotoren. In 1943 was er nauwelijks benzine en is de rest van de molen afgebrand door een vonk uit een zich achter een vrachtauto bevindende hout-gasgenerator. Bij de wederopbouw werd in 1954 de

hoge silo gebouwd. In deze toren werd later af en toe geoefend door de vrijwillige militairen van de luchtwacht waarbij vliegtuigen moesten worden herkend. BB = Bescherming Burgerbevolking hield er zijn trainingen. De brandweer gebruikte de lege silo's voor het ophangen van de natte brandslangen. (52d)

Den Hulst 100:

Het woonhuis van molenaar Van den Berg werd de directeurswoning van Klaas Kouwen (1906-1993), directeur van de Landbouwvereniging. Hij werd opgevolgd door Arie Kamerman.

In de directeurswoning van de Landbouwvereniging, toen Klaas Kouwen er woonde, was de eerste **Uitleenbibliotheek van de Plattelandsbibliotheek Overijssel**, later doorgegroeid naar Openbare Bibliotheek, waar 1 avond in de week boeken geleend konden worden. Aan de achterkant van het huis was een uitbouwje, daar ging een raam of deur waardoor je de boeken kon lenen. Aan de hand van lijsten kon je kiezen wat je wilde lenen. Er konden ook boeken worden aangevraagd. De collectie werd in september gebracht en eind april weer opgehaald en omgewisseld voor nieuw boeken.



52f

Nadat de landbouwvereniging was gestopt, heeft **Gerard Brinkman** de woning en bedrijfsruimte gekocht en er zich in 1988 gevestigd met zijn **zonweringsbedrijf**; 16-11-1988. (52f)

Brinkman heeft later alles verkocht aan een projectontwikkelaar. Enige tijd heeft het bedrijfsgebouw dienst gedaan als kringloopwinkel. Er werd veel afgebroken en er kwamen nieuwe panden, met herbouw van een kantoorstoren in de stijl van de silo, en nu is op het totale terrein de BAM (weg- en waterbouw) gevestigd.

Het terrein van de BAM (voorheen met terrein Hulsink en daarvoor schoolgebouw) wordt in de jaren 1980 uitgebreid voor de afdeling Infra ten behoeve van opslag materialen. In 2019 is het kantoor van BAM Infra uitgebreid met de naastgelegen, voormalige voerfabriek (met hoge silo). Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele elementen. **Het nieuwe BAM-Hoofdkantoor** is ontworpen aan de hand van fotomateriaal uit het verleden en vertelt de geschiedenis van het gebouw: het onderkomen van de Coöperatieve Landbouw Vereniging Nieuwleusen en Omstreken. De voormalige voersilo heeft nu een kantoorfunctie.

Middels een harde, groene wand wordt aan de westzijde van het plangebied een lange kapschuur voorzien met vegetatiedak (Sedum) en donkere wanden. De kapschuur volgt de kavelrichting en loopt langs de diepe tuin van de voormalige notarishuis tot de Leislout.

Einde BAM-gebied

Bewoning langs kanaal de Dedemsvaart NZ; Deel 4: Na BAM, Den Hulst 98, tot en met UNION -Evenboersweg, Den Hulst 46.

Den Hulst 98:



eigen foto 2021

Naast de Coöp. Landbouwvereniging en het huis van Brinkman stonden twee woonhuizen, tot de laatste grote afbraak en herbouw voor de BAM.

In het eerste huis, voor (nu) het witte huis tussen de hoge bomen, woonde **postbode Harm de Groot**, de vader van Geesje de Groot. Na Geesje de Groot hebben er **Gerard Oldeman** en ... gewoond en **Hendrik en Hendrikje Schuurman** met hun zoon Jan. Jan heeft, nadat de ouders naar de Ankumhof zijn gegaan, daar nog een poos alleen gewoond en is daarna ook naar de Van Ankumhof gegaan. Nu woont er de familie **Brinkman**.

Den Hulst 98-96:

André Mijnheer vertelde: Klaas Mijnheer, mijn overgrootvader, woonde in een heel oud boerderijtje dat stond in de tuin van Hendrik Jan Gerrits, dichtbij de molen van de Coöp. Landbouwvereniging. Hij kwam van Rouveen en is waarschijnlijk naar deze plek verhuisd omdat ze met de grote overstroming van 1925 daar de voeten nog net droog konden houden. Naast boer werkte hij ook als schilder en venter om de kost te verdienen. Na het overlijden van Klaas is zijn zoon Andries Mijnheer er blijven wonen. Net als zijn vader overleed hij op jonge leeftijd, 39 jaar oud. Zijn zoon Andries was pas een jaar oud en werd in de Oosterhulst opgevoed. (Hij wordt later schilderknecht bij De Groot op nr. 82.) Hendrik Jan Gerrits heeft het boerderijtje gekocht en afgebroken en iets meer naar rechts een groter huis gebouwd. (61a)

Den Hulst 96:



61 a, eigen foto uit 2021

Het huis is in 1900 gebouwd en tot het overlijden van Jan Gerrits heeft er altijd een familie Gerrits gewoond, ze hebben de grond gekocht van hun buurman, molenaar Van den Berg,.

De **familie Gerrits** bestond uit vader Hendrik Jan Gerrits (1909-1990) en moeder Annigje van Ankum (1910-1993). De kinderen waren Gerrit Jan (1935-2011), Hilly, Gerard, Jan (1944-2019) en Henk. Na het overlijden van de ouders is zoon Jan Gerrits er blijven wonen, tot zijn overlijden in 2019. In september 2006 haalde hij de pers, toen hij op begraafplaats Bergklooster bij Zwolle als 62-jarige bezig was een graf klaar te maken, waarbij de aanhanger met uitgegraven zand kantelde en hij in het graf onder het zand werd bedolven, en al snel werd gered. (61a),

In 2019 is het huis verkocht aan de familie **Van de Vegt**. Vroeger stond er volgens Henk Gerrits een boerderijtje op het erf van Gerrits, waar Andre Mijnheer over schreef en daar hebben ook voorouders van Van Marle, van de manufacturenwinkel, gewoond en de onderwijzer van de

christelijke lagere school, meester **Visser**, die veel verhalen heeft geschreven over zijn onderwijzerstijd die zijn gepubliceerd in het Kwartaalblad.

Den Hulst 96:

Aan deze zijweg staat rechts, achter de witte woning van Van den Berg, het woonhuis **van Henk Gerrits**, de jongste zoon van de familie Gerrits en jongste broer van Jan Gerrits, en Jannie Gerrits-Linde. Ze kregen 4 kinderen Jan, Bert, Anja en Arno. Het huis is gebouwd in het jaar 1980. Daar voorbij staat nog een huis, waar **W. Huizen** woont.

Den Hulst 94 :

Een weg tussen Den Hulst 96 en 92 leidt naar een boerderij vlak voor de leislout. Hier woonden **Willem en Hendrikje Huizen**, daarna de familie **Gait Huls**. Oude Willem Willems (de Snorre woonde hier later bij in. Gerrit Huls was getrouwd met de dochter van Willems. Oude Willem Willems was mollenvanger en droogde de velletjes voor bontkraagjes en sjaals. Ze hebben de oude boerderij afgebroken en er een nieuwe (woon)boerderij opgebouwd. Daarna heeft de familie Scholten er gewoond, hun zoon Joost is verongelukt onder de trein. Daarna heeft de familie Pieters er gewoond; nadat hij is omgekomen bij een ongeluk in Duitsland is Monique Pieters met haar zoon verhuisd naar het Hulsterpad. Ze heeft geruild met de woning van de familie Kok-Bijker, die een cateringbedrijf hebben en er nu nog wonen.

Den Hulst 92, 90 en 88



58a



14871

15651: vlnr de huizen van **H.G. van den Berg** en **het nieuwe huis met winkel van B. van Marle** en de helft van het **boerderijtje van Frits Klunder**, dat in 2010 is afgebroken en waar Van Wijk een woning in notarisstijl liet bouwen (58a)

Den Hulst 92:



08301 Het huis van **Hendrik Gesinus (meneer Henk) van den Berg** (1911-2000), directeur van Union rijwielfabriek, en Margarita Mathilde Dorothea van den Berg-ten Holt (1916-1993). Het huis is gebouwd in het jaar 1904. De familie Van den Berg woonde hier van 1945 t/m 1965. Het huis kreeg omstreeks 1950 een aanbouw met terras en buitenhaard en werd wit geschilderd. In 1965 verhuisde de familie Van den berg naar Dalfsen. Het huis is toen verkocht aan Gerrit Jan IJmker uit Dedemsvaart en die heeft het verbouwd. Hij verhuurde het aan de familie Hooier uit Hasselt. Daarna kochten Arend Mulder en Janna Mulder-Sterken de woning. Later trokken kleinzoon Arie Mulder en Freda Mulder- Stegeman bij hen in en die zijn na haar overlijden daar blijven wonen. (Rechts op de foto nog een stukje van het nieuwe pand van Van Marle manufacturen.)

Den Hulst 90.



08277: Barend Andreas van Marle (1895-1977) liet dit grote huis met manufacturenwinkel bouwen, met een ruime aanbouw links. Overgenomen door zoon Lambertus Johannes (Bert) van Marle (1923-2009) en Johanna (Jo) van Marle-van der Beek (1925-2010). Ze hadden geen kinderen en zijn naar een appartement in Ommen gegaan. Na enige tijd van leegstand waren er vanaf 2007 onder andere gevestigd: Slagerij Oskam, Talen Aniek, schoenwinkel Evers shoes, hobbywinkel La Biba, bloemenzaak en curiosa Lavendel. Nu is in het pand My easy Call Telecom Centre, gerund door schoonzoon Asif Malik van Rosie (Nasarim) Malik. Zij heeft zelf aan de zijkant van het pand een naaiatelier voor o.a. verstelgoed. Haar dochter en schoonzoon en twee kinderen wonen boven de winkel en Rosie zelf woont nu weer achter in het pand. (58a)

Den Hulst 88:



58b

15495: Hier stond het boerderijtje van Klunder. Na de ouders woonden hier de twee broers Wim, die is overleden in 1982, en Jan, die is overleden in 1985, en hun zus Femme. Femme heeft hier na de dood van haar broers nog lang gewoond. Ze heeft nog enige jaren in de Hulstkampen gewoond, waar ze in 2005 is overleden. De boerderij is verkocht aan **Johan en Anneke van Wijk**. Die hebben het afgebroken en in 2012 is er een woning in 'notarisstijl' opgezet. Johan van Wijk had een klokkenmakerij in zijn garage. Ze zijn vertrokken naar Musselkanaal, waar ze een juwelierszaak overnamen. Daarna hebben Wim van de Kamp en Arjan Fichter er van 2016 tot 2020 gewoond. Zij verhuisden naar Hattem en nu woont er de familie Christiaan de Roo.

Den Hulst 86a en 86: en omgeving melkfabriek



63

04715: Naast de woning in notarisstijl volgt het pand waarin oorspronkelijk tot 1930 de eerste melkfabriek van Den Hulst was gevestigd, hier al verbouwd tot woning voor directeur G. Duif, waar nu Henk Koorman en Henri Jutten wonen. Rechts, meer naar achteren, verder van de straat verwijderd, de Coöp Zuivelfabriek 'Den Hulst'. (63)

De eerdere fabriek werd in 1930 verbouwd tot directeurswoning met kantoor voor directeur G. Duif, in dienst van 1930 tot 1945, **daarna Anne Douma**, eerst assistent en daarna directeur van 1945 tot 1966. Douma reed vaak nogal hard met zijn auto en is door een auto-ongeluk om het leven

gekomen. Van de twee zonen is er een in Nieuwleusen blijven wonen, aan het Hulsterpad, de andere is naar Noord Holland vertrokken en daar is de moeder, toen ze dement werd, ook naar toe gegaan. Na de verkoop na Douma is het pand in twee woningen gesplitst. Mevr. Konterman-Hengsteboer uit Staphorst heeft het huis gekocht en verbouwde de woning tot 2 onder 1 kap. (oost nr. 86 en west 86 a). Ze was onderwijzeres in Nieuwleusen en ging zelf in de westkant van de woning wonen en verhuurde de oostkant aan de familie Koops. De Kontermans zijn in 1975 naar Wijhe verhuisd. In 1976 kwamen Henk en Gerda Koorman aan de oostkant wonen. Na het overlijden van mevrouw Konterman is het huis in twee gedeelten verkocht. De familie Koorman heeft de oostkant van het huis, nr. 86, gekocht Ze wonen daar nu nog, maar van 1981 tot eind 1985 hebben ze op de Nederlandse Antillen gewoond en in die tijd het huis verhuurd. De westkant, nr. 86a, heeft veel verschillende bewoners gehad. Eerst de familie Jans Hekman-Ubak, die het huis enorm hebben verbouwd, daarna de familie Jan van de Hoek-Bangma, toen de familie Hagen-Stegeman en nu wonen er al jaren Henri en Astrid Jutten-Horstra met hun kinderen.

Den Hulst 84 t/m 84 C:



64

04705: Op 30 maart 1900 werd in Den Hulst de Coöperatieve vereniging tot bereiding en verkoop van roomboter '**De Hoop**' opgericht. Er kwam een zuivelfabriek aan de Dedemsvaart, nu Den Hulst 86a. Deze fabriek ging op in de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Balkbrug. Waarschijnlijk werd de melk wel in Den Hulst afgeleverd, maar in Balkbrug verwerkt.

Op 9 mei 1930 hebben leden van die fabriek opnieuw een **Coöperatieve Stoomzuivelfabriek** opgericht, nu met de naam '**Den Hulst**'. Achter de oude fabriek, verder naar rechts, werd een nieuwe, grotere fabriek gebouwd, kosten f 30.000,-, met daarbij een schoorsteen van 28 m. hoog, kosten f 1700,-. De grond van deze fabriek was door G. Duif gekocht van Hendrik de Groot, de schilder die er voor woonde (Den Hulst 78).

In de omgeving van de fabriek woonden veel mensen, die er werkzaam waren, o.a.: Hendrik. J. Gerrits, melkonderzoek, Den Hulst 96; broer Jan Gerrits, stoker, Den Hulst 112; Willem Klunder, kaasmaker, Den Hulst 88 en nog enkele namen Gait Jan Schuurman, centrifugist; Fokke Fleeer, botermaker. Op kantoor Jan Kappert (Jan Ratel) Oosterhulst, Tiny Marsman-Bijker en Dinie Westrik. Gerrit-Jan (Gait) van Duren was melkrijder en haalde de melkbussen bij de boeren op met paard en wagen, later bracht hij de melk naar zuivelfabriek De Vliet in Rouveen. Ook was hij koetsier van de lijkkoets van de begrafenisvereniging Nieuwleusen, de lijkkoetsen stonden bij hem achter in de schuur (Den Hulst 42, Hoofdvaart 104).

Na het sluiten van de melkfabriek heeft het gebouw meerdere functies gehad.

Vanaf begin zeventiger jaren was hier eerst enige tijd de galanteriewinkel van **De Heus** gevestigd, met verkoop van onder andere tuinstoelen en huishoudelijke artikelen. Daarna de **stomerij Moderna** en woonde de familie Steen boven in de fabriek.

Eind zeventiger jaren is **Degens-kruidenfabriek** er met Joop van Liebeek als directeur ingetrokken. Ze gingen als gezin ook boven de fabriek wonen. Joop, Bea, Bianca, Marcha en Colinda.

Na hun vertrek naar het westen heeft er nog een **hondenkoekjesfabriek** ingezet en een **wormenkwakerij**. Het pand is in die tijd door de Suikerunie? verkocht aan **Jan van Calker** uit Balkbrug, voor een symbolisch bedrag. Hij verhuurde het aan verschillende mensen en in die tijd werd er in ook een wietplantage ontdekt.

Later verhuurde hij het pand aan **Wilma Jurg**, die in een korte roman het leven in "De Hondenkoekjesfabriek" heeft beschreven, en Marco van Elburg (muziek.)

Wilma Jurg kocht het pand en ging het wat verbouwen tot twee appartementen en verhuurde een stuk van de fabriek aan een **kunstenaar Eddie** uit Zwolle, die het nog steeds huurt. Ook kwam kunstenaar **Pieter Zandvliet** met Xandra Severien in de fabriek met zijn atelier wonen. Na de scheiding van Pieter en Xandra heeft Xandra hier nog een poos gewoond, maar zij is inmiddels verhuisd naar Dalfsen. Het appartement wordt nu verhuurd aan Oekraïners en het andere appartement wordt nog steeds verhuurd aan verschillende mensen.

De schuur achter de fabriek verhuurde Wilma Jurg aan **Van Lente autobedrijf**, die inmiddels ook is vertrokken.

Het pand is tussentijds verkocht aan **Nico en Jannie van de Vegt** met het bedrijf Refac. Ze wonen achter de fabriek en Nico wilde meer dan de 2 appartementen in de fabriek maken, maar kreeg geen vergunning.

Den Hulst 82: (Na de oprit van de melkfabriek (65))



65



Dit pand is gebouwd in 1900. Daarin had Barend van Marle zijn eerste manufacturenwinkel. Op de foto is op de gevel duidelijk leesbaar "Kleding. Hoeden en petten". Daarna was er de groentewinkel van Brink, die het pand huurde van Van Marle, tot hij immigrerde naar Canada. Daarna heeft Van Marle er weer een woonhuis van gemaakt en is er zelf gaan wonen. Mevrouw Van der Hoek, de oma van Jan van der Hoek, locatiemanager van de Rabobank, woonde hier ook. Na mevrouw Van de Hoek is het huis verkocht omstreeks 1992 aan Klaas en Joke De Boer, die er met hun kinderen woonden en er nu nog wonen.

André Mijnheer: "Ik heb nog een jaar of zes naast het eerste pand gewoond van Barend van Marle. Daar woonde toen groenteboer Brink. Die zijn naar Canada geëmigreerd. Het pand is toen verbouwd, (oude winkel eruit) en daar is Barend van Marle toen weer gaan wonen.

(Tusseliggende nummer 80 is niet in gebruik of het is een dubbel huis met 78)

Den Hulst 78



58



64b eigen foto 2021

15495 (Het huis uiterst rechts op de zwart-wit foto en tweede huis vanaf links op de kleurenfoto)

Dit huis is in 1900 gebouwd en hier woonde huisschilder Hendrik de Groot. Het werd een dubbele woning waar schilder Hendrik de Groot links woonde en schilder Andries Mijnheer rechts van 1948 tot 1954. (58)

Andries Mijnheer was al heel jong wees en is opgevoed bij brug 5, dicht bij bakker-kruidenier Johannes de Groot. Hendrik de Groot had geen kinderen en toen Andries als 15 jarige jongen een keer langs het huis fietste sprak hij hem aan met het voorstel om schilderknecht bij hem te worden. Het klikte tussen de twee. De vrouw van De Groot, Pietertje Santing, die meestal Dina werd genoemd, was heel erg mensenschuw en heel zuinig. Er was een kelder onder de hele woning en ze woonde/verbleef veel in de kelder. Ze zaten daar dan op glaskistjes (houten kistjes waar glas in vervoerd werd).

De Groot bouwde het mooie grote burgerhuis aan de Burg. Backlaan 297, waar Andries Mijnheer in 1955 ook kwam wonen en de helft huurde. Hij was toen al 24 jaar schilder bij De Groot en regelde alle werkzaamheden voor De Groot, ook het werk opnemen en dat uitvoeren.

Vanuit zijn werkplaats voor verf en behang achter het huis deed De Groot de verkoop aan klanten. Later heeft Mijnheer de zaak overgenomen en dat dubbele huis gekocht. De Groot liet een bungalow bouwen aan de Burg. Van der Grondenstraat, ook weer met een grote kelder, waar Dina meestal verbleef. De Groot had als een van de eersten televisie, nodigde jongelui uit, die graag kwamen kijken en had het zo boven dan ook gezellig. (65)

Na Andries Mijnheer hebben aan de rechterkant Jan en Aaltje Tempelman- Compagner met hun kinderen gewoond. Ze zijn later verhuisd naar het Zandspeur, waar nu nog twee kinderen wonen. Daarna heeft E.W. Timmerman (lekkie busse) het huis gekocht. Hij was getrouwd met Hendrikje Timmerman-Lingeman en heeft er eerst samen met het gezin van de jongste dochter Berta gewoond, die getrouwd is met Henk Dijk. Nadat de ouders naar De Hulstkampen zijn verhuisd is de dubbele woning tot één woning verbouwd.

Eind tachtiger jaren is de familie Dijk naar Balkbrug verhuisd en is het huis verkocht aan de familie Middelveld, uit Dalfsen, hij werkte bij Schagen wegenbouw.

Begin 2007 hebben Theo en Gerda Brugman en Harry van Zuthem het huis gekocht. Gerda is overleden in 2022. Het huisstaat in 2023 weer te koop.

Den Hulst 76: (het derde huis vanaf links op de kleurenfoto)

Frits Klunder woonde hier eerst, daarna Henk Geerts(1937-2015) en Alie Geerts-Kreule met hun twee zoons. Henk Geerts was postbode en in zijn vrije tijd fokte hij fanatiek raskippen en raskonijnen. Hij heeft hiermee veel prijzen gewonnen. Ook was hij keurmeester. Ze zijn later naar de Weegbree verhuisd. Daarna is het huis gekocht door Dave van der Weide die er(in 2023) woont met zijn vrouw en twee dochters.

Den Hulst 74:

Het huis is in 1900 gebouwd. Hier woonde J. Douwes, vertegenwoordiger bij de Union Rijwielfabriek en in de zeventiger jaren woonde hier de familie Kleen. Willem Kleen werkte bij Union Bouwmaterialen. Zijn bijnaam was Willem Doeve. Hij hield duiven en als hij floot kwamen van alle kanten de duiven aan vliegen. Oudste zoon Gerjan werkte bij Degens- kruiden in oude melkfabriek en hij trouwde met Bianca, de oudste dochter van Liebeek.

Na hen hebben er Roy Hartman en Jeanette Pot gewoond. Zij werkte in het speciaal onderwijs en gaf tekenles aan huis aan kinderen en volwassenen.

Na hen is hier de familie Ten Berge komen wonen met twee dochters.

(Dubbele woning waarin links mandenmaker Stolte woonde en rechts de boerderij van H. van Duren.)

Den Hulst 72:

Een weg met ver naar achteren een woning. Gerrits DAT-bord aan de oprit. Achter bosschage schuin achter elkaar twee schuine puntgevels met donkere dakpannen.

Den Hulst 72 en 72a:

Tussen Den Hulst 74 en 70 loopt een weggetje naar achteren naar een boerderijtje. Het is al tijden bewoond door de familie **Seine**. Na Hendrik Jan Seine en Aaltje Seine-Heide woont er hun dochter Geertje Seine, die was getrouwd met Frans Roest. Na zijn overlijden is ze er blijven wonen en nu woont haar zoon Alwin Roest er met partner bij haar in de boerderij.

Den Hulst 70 en 70a:



70

17465: De weg naar achteren gescheiden door een heg van de oprit rechts met bord TEMPELMAN. De werkplaats van aannemer Tempelman is in 1979 gebouwd en het woonhuis 70a in 1982. In dat jaar zijn Tonnie Tempelman en Klaasje van Gijssel hier met hun kinderen komen wonen en er stond al een werkplaats achter het huis voor de aannemerij. Later bouwen ze een huis aan de overkant van de straat, Den Hulst 69. De zoon Marcel Tempelman is toen met zijn gezin op Den hulst 70 gaan wonen en heeft later het bedrijf overgenomen. Marcel maakte van het bedrijf een eenmansbedrijf en is aan de Hulstkamperweg gaan wonen. Hij heeft de werkplaats nog op Den Hulst 70 en het woonhuis Den Hulst 70a werd toen verhuurd aan Rietje Gerrits (Uitzendbureau). Aan wie het nu verhuurd is?

Den Hulst 68:



eigen foto 2021 / ,08404 derk jan van duren op bakfiets / 07816 evert stolte

Op de plaats waar nu het woonhuis van Tempelman en de bungalow van Dijk staan, stond vroeger een boerderijtje met een grote boomgaard, waar Derk Jan van Duren (1884-1956) en Hilligje Nijboer (1885-1965) woonden. Zij kwamen hier vlak na de oorlog wonen nadat hun zoon en schoondochter Jan en Jentje van Duren-Derks de boerderij hadden overgenomen, nu Den Hulst 28.

Derk Jan van Duren bracht met de bakfiets pakjes rond in Den Hulst voor het transportbedrijf Westerman van zijn schoonvader. Na zijn overlijden bleef Hilligje daar wonen en verkocht eieren van haar eigen kippen en van die blauwe butagasflessen.

Evert Stolte woonde bij haar in huis en ging naar de mensen toe om manden te vlechten en soms zag je hem manden maken op de pompenstraat in het boerderijtje. Foto's van de beeldbank 08433 huis, Later woonde hier Klaas Dijk. Toen Gradis Koster ophield met zijn aan de Burg. Backxlaan 335 gevestigde drogisterij en vele andere artikelen, kocht Klaas Dijk dit pand en vestigde zich er met

sanitair, huishoudelijke artikelen en gas en elektro. (Het huisnummer 153 in de advertentie is dus oud, werd later 335.) Later verhuisde Klaas Dijk naar Den Hulst 68.

INSTALLATIEBEDRIJF Fa. Van Dijk
ELECTRO - GAS - WATER - SANITAIR - C.V.
LOOD-, ZINK- EN MASTIEKWERK
Luxe huishoudelijke artikelen - Kantoormaterialen - Kantoorartikelen
Burg. Backxlaan 153, 7711 AD Nieuwleusen. 05296-1368
Adviescentrum voor DOE HET ZELF.

Achter het huis staat een loods van waaruit hij nog een poosje zijn elektro en sanitair zaak runde. Klaas Dijk heeft, genoodzaakt door ziekte, de zaak verkocht aan een van zijn werknemers, Heide, en die heeft toen ook de zaak aan de Burg. Backxlaan overgenomen. Heide is later met het sanitair en elektra verhuist naar het oude Union gebouw, dat is nu de Hubo. (Arend Veijer was ook werknemer bij Klaas Dijk en Henk Toersen was werknemer bij beide ondernemers. Info Gerrit Lubbers). Na Heide is hier een familie Dijk uit Dalfsen gaan wonen, Albert Dijk en Rika Dijk-Barneveld zijn overleden (Albert heeft het boek geschreven "Herinneringen aan de oorlog en daarna" (2005). Alle gasten op de diamanten bruiloft van Albert en Rika kregen dit boek mee ter herinnering. (Het boek is aanwezig in de bibliotheek van museum Palthehof.) De zoon Henk Dijk woont hier nu alleen. Hij gebruikt de grote schuur voor zijn hobby; oude trekkers, bromfietsen en dieselmotoren. Hij reist de hele wereld over om aan oude exemplaren te komen.

Den Hulst 66

Hier stond vroeger een boerderij en er is in 1959 een nieuw huis opgezet. Willems had een transportbedrijf. Met meerdere vrachtwagens en cementwagens. Uithol heeft hier gewerkt.

Den Hulst 60:



16176: De benzinepomp en winkel van A. Mensink. In het vrijstaande huis achter op het terrein woonde Klaas Molenkamp, later Klaas Dijk. (72)

Mensink - Willems Autobedrijf.

Albertus Mensink richtte hier in 1918 zijn bedrijf op, begonnen in een oude schuur. In 1920 kwam er een winkel en benzinepomp. Later kwam aan de overkant van de straat ook een benzinepomp, dat is het tankstation geworden dat er nu nog staat. Eerst verkocht hij fietsen, kachels en elektrische apparaten, later was Mensink een van de eersten die televisies verkocht. Het exemplaar in de etalage trok veel bekijks als er een voetbal- of schaatswedstrijd werd uitgezonden. Zoon Jan kwam op tweeëntwintigjarige leeftijd in het bedrijf, waar inmiddels benzinepompen en een taxibedrijf bijgekomen waren. Nog later verkocht het bedrijf ook lampen en in december vuurwerk. Albertus Mensink overleed in 1965 op 65-jarige leeftijd. Jan en zijn vrouw Fennie namen het bedrijf over. In 2004 zijn ze gestopt. (Bron: De Dalfser Marskramer.)

Gerda Koorman-Smink: "Als kind kan ik mij de winkel herinneren, de winkel was aan de westkant van het huis vol met lampen en elektrische apparatuur en aan de rechterkant was een keukentje en een kleine woonkamer. De werkplaats stond schuin achter het huis en mijn vader Lugerd Smink heeft hier van 1932-tot1936 gewerkt.



15176: Lugerd Smink (1906-1960) en Albertus -1966) in Mensink (ca.1901de werkplaats).



72b

14796: De voormalige winkel, garage en tankstation van Mensink, hier leeg staand, waarin laatstelijk The Cow Company relatiegeschenken was gevestigd. Achter de werkplaats is rechts een nieuwe woning gebouwd voor Hilligje Mensink. Daar wonen nu Jan Mensink (zijn vrouw Fenny is overleden) met zijn dochter en partner Hugo Haan en hun kinderen.

De vroegere winkel en woonhuis zijn verkocht aan Willems autobedrijf, die het pand verhuurt aan particulieren en achter het huis een showroom voor zijn auto's heeft gebouwd.

De oude werkplaats staat er nog en is nog eigendom van Mensink, die de bovenverdieping steeds verhuurt.



15499: Hier is duidelijk te zien dat dit het woonhuis is van **Mensink** met garage en rechts het Shell benzinstation dat later is afgebroken. Links is nog de helft van het woonhuis te zien waar **Willems** nu woont. (72a)

Tussen de twee gebouwen is ruimte waarover de doorgang naar het hier weer achter recent nieuw gebouwde "tiny house", waar **Mensink**, de eigenaar van het Tango benzinstation (na sanering aan de overkant van de straat gevestigd) woont.

Den Hulst 58:



17609: Ansichtkaart van de Ommerdijkerbrug met op de achtergrond bakkerij Bijker en benzinepomp/garage Mensink. (74)

Bakker Bijker / Timmer.



73 74

08349: Foto rond 1926 van de Brood-, Koek- en Banketwinkel van **Klaas Bijker** (1889-1946). en Aaltje Bijker-Muller (1899-1986). De bakkerij werd voortgezet door zoon J.H.P. (**Jaap**) Bijker (1926-1998) die getrouwd was met Geertje Bouwknecht.

Vervolgens werd de bakkerij in 1989 overgenomen door **Wim en Gerrie Timmer**.

Die hebben tal van verbouwingen gedaan. Uitbreiding van het magazijn en bakkerij, nieuwe meest recente ovens en de winkel.



08396: De winkel is in de lente van 2015 verbouwd en sindsdien ook beter zichtbaar vanaf de buitenkant. Het pand is namelijk voorzien van een grijze tint. Destijds zijn ze begonnen met het verzorgen van verse belegde broodjes en hebben een breed assortiment aan brood en gebak en coffee-to-go .Lange tijd waren naast Wim en Gerrie ook hun zoon Willem, schoondochter Henriette en zoon Ronald mede eigenaar van de bakkerij. Maar Wim en Gerrie zijn enige jaren geleden gestopt en Ronald is in 2022 gestopt, dus Willem en Henriette zijn nu met z'n beiden de eigenaars. Achter de bakkerij hebben Willem en Henriette een nieuwe woning gezet en wonen er nu met hun kinderen. Met het leegstaande woonhuis naast de winkel hebben ze andere plannen.

Den Hulst 56: Tussen bakkerij en Union



74a



75



75a

17470: Bakkerij Bijker/Timmer, met links Mensink/Willems en rechts een stukje boerderij van Wolter Nijboer. (74a) / Het gezin van Wolter Nijboer

08422: Rond 1915 woonden hier **Wolter Nijboer** (1873-1959) en Annigje van Hulst (1873-1942). (75a). Wolter Nijboer was ook wethouder.

Daarna woonde hier **Gerrit Nijboer** en woonde **Dine Mijneer** er bij in. Zij liep met alle collectes langs de deuren.

Daarna kocht **Wolter Knol** (1924-2006) het huis, die toen getrouwd was met Roelofje Mulder, en ze verbouwden het. Ze kregen drie kinderen, Lucas, Freek en Rensje. De oudste zoon Lucas is naar Amerika vertrokken als goudzoeker in Yukon, hij is een paar jaar geleden overleden in Vancouver.

Na de scheiding van Roelofje is Wolter Knol getrouwd met Gees Klein, zij kregen een zoon Wouter en een dochter Ina. Wolter Knol keurde varkens en koeien voor de slacht. Hij ging vaak naar de veemarkten en naar slagerij Murris in Meppel. Als hobby had hij paarden en fokte honden, de Benner Sennen. (Bron: Gees Knol-Klein).

Dit huis is afgebroken. Er staat nu een modelwoning en bakkerij Timmer heeft een gedeelte als parkeerplaats en toegang tot het nieuwe huis.

Den Hulst 54a t/m 54k en 56a en b: de nieuwe woningen zichtbaar van de Den Hulst 54a t/m 54h, die gebouwd zijn na 2017.

Begin tachtiger jaren heeft Peter Lier van Stoel, Den Hulst 52, een stuk grond gekocht achter de woningen Vonder en Knol. Hierop loopt een doodlopende weg tussen Knol en Vonder tot de Leislout en daarlangs zijn een aantal nieuwe woningen gebouwd met eenmansbedrijven, met de erfscheiding tegen het bedrijventerrein van de Evenboersweg.

13720:-De boerderij met hooiberg van Wolter Knol is hier in 2007 nog aanwezig. (75)

Duidelijk zijn hier de veranderingen aan de bestaande panden te zien; de automatiek van bakker Timmer, de hooiberg-kapschuur achterop het erf van de boerderij is garage geworden, voor de boerderij is een nieuw voorhuis gebouwd en rechts daarnaast zijn de nieuwe woningen zichtbaar van de Den Hulst 54a t/m 54h, die gebouwd zijn na 2017. Rechts van de witte berken is vaag de boerderij van Huls zichtbaar. (75)

Naast de boerderij stond nog een grote vrijstaande schuur, oorspronkelijk met rieten dak. De boerderij en schuur zijn in 2017 afgebroken en daarna zijn er woonhuizen gebouwd. (75)

Den Hulst 54:



76



76a

13719: De grote schuur van Klaas Huls achter zijn woning waarin Jansen groentehandel is gevestigd. Achter de schuren van W. Jansen, Den Hulst 52 is de doodlopende straatweg, waaraan meerdere woonhuizen met bedrijfsbestemming zijn gebouwd, ca. 2007. (76)

Hier woonden **Hendrik Vonder**(1904-1970) en Hendrikje Vonder-Potjes (1902-1972) met hun kinderen Hennie (1929-2020) en Jan Willem (1936-2014). Na haar trouwen met Lucas Smink (1928-1992) is Hennie uit Nieuwleusen vertrokken en Jan Willem is verhuisd naar de Burg. Backxlaan nr. 111, tegenover de begraafplaats . Hij was een groot fan van voetbalclub USV en Ajax, bijnaam Kovacs (trainer Ajax). In de jaren 1975 heeft de familie Klein hier gewoond. **Wim Jansen** heeft daarna het huis gekocht en was marktkoopman en **verkocht groenten en fruit vanuit de grote schuur** achter het huis. Hij heeft daar een poosje gewoond en is toen verhuisd naar Den Hulst 32. Hij bleef zelf de schuur gebruiken en verhuurde het woonhuis aan verschillende mensen o.a. familie Huls, van Beest en nu woont er een zoon van Wim Jansen in het huis.

Den Hulst 52 en 50:



Dit was een dubbele woning, de westkant van het huis is gebouwd in 1880 (nr.52) en de oostkant is later aangebouwd in 1952, (nr 50).

Op nr.52 woonden Willem Stoel (1911-1981) en Hendrikje Stoel- Vonder (1911-1998) (zus van Hendrik Vonder op nr. 54) met hun kinderen Roelie en Berend. Aan de oostkant op nr. 50 woonde Margje Vonder-Hekman met haar zoon. Margje (1896-1967) is eerst getrouwd geweest met H.J. Runhart en kreeg samen met hem een zoon Klaas (1925-1965). Nadat haar man overleden was, is ze weer getrouwd met Arend Vonder (1882-1950).

Na haar dood, haar zoon en man waren al overleden, hebben de kinderen van Egbert Boschman, (Backxlaan) haar huis geërfd. Het huis is toen tijdelijk verhuurd aan Kok en Timmerman (Gait van Barteldenmiene).

In 1975 hebben Henk Noordhuis en Henny Noordhuis-Smink de oostkant nr.50 van de kinderen Boschman gekocht. In 1976, na de eerste grote brand van de fabriek, wilde de Union het hele pand kopen voor uitbreiding van de fabriek. De familie Stoel ging hiermee akkoord maar de familie Noordhuis niet. De familie Stoel heeft het daarna tot 1984 gehuurd van de Union.

Na 1984 werd dit pand nr. 52 verhuurd aan Jacco Leugs en na veel onenigheid kon de familie Noordhuis eind jaren tachtig het hele pand van de Union kopen. Ook kochten ze de huurder Jacco erbij. Toen Jacco verhuisd was naar Dedemsvaart verbouwden ze de dubbele woning tot één woning. Midden negentiger jaren kochten ze de grond voor het huis, nu parkeerruimte van de Union.

In 1984 begonnen ze met een garagebedrijf en in 1992 met Classic cars, met in de hal een grote showroom. Eddy Mensink heeft er jaren gewerkt als automonteur en is er nog regelmatig te vinden. Brand heeft de familie Noordhuis achtervolgd. In 1984 brandde het dak en de zolder uit van het pand 50 en in 2001 was er een schoorsteenbrand met veel schade en in 2009 is alles verloren gegaan toen de tweede grote brand van de Union (nu in bezit van Marcel Smit) oversloeg op hun showroom en huis.

(Henk en Henny hebben verteld van nr. 50,52 en 54. Andre Mijnheer kende Klaas Runhart.)

13718: De boerderij van Huls. (76a)

Den Hulst 52 en 50: (Wat was het huis van H. Vonder?)

13717: Het terrein van Classic Cars **Henk Noordhuis** met op de achtergrond het woonhuis en schuur. De woning en het bedrijf van Noordhuis zijn op 29 mei 2009 afgebrand als gevolg van de brand in het voormalige Union rijwiel fabriekscomplex. (75b)

In het boerderijtje links op de foto, Den Hulst 52, woonden **Willem Stoel** (ca.1911-1981) en Hendrikje Stoel-Vonder (ca.1911-1998). Zij kregen het pand in bezit in ruil voor land en hun eigen huis om uitbreiding van het Unionterrein mogelijk te maken

Links, iets naar achteren, ook links van de oprit, de boerderij van **Klaas Huls** met daarachter de schuur in gebruik door **W. Jansen**, handelaar en marktkoopman in groente en fruit. Vanuit de schuur verkocht hij ook een of enkele dagen per week zijn groente en fruit. (75b)

Ook deze panden zijn inmiddels afgebroken en hebben plaats gemaakt voor vrijstaande woningen.



78 N.V. UNION RIJWIELFABRIEK — DEN HULST (HOLLAND) 78a



79 80

De Union Rijwielabriek: Den Hulst 48.

04743: De Union Rijwielabriek voor de eerste grote brand in 1976. Aan de diverse gebouwen is de groei en uitbreiding herkenbaar. (78)

04732: Luchtfoto van het fabriekscaplex van de NV Union rijwielabriek te Den Hulst omstreeks 1964. (78a)

16048: Het nieuwe kantoorgebouw van de Union fietsenabriek, na de eerste grote brand. Gekocht door Heide, die er de Hubo bouwmarkt en het Installatiebedrijf vestigde. In 2017 verkocht aan Henk-Jan Cremers uit Zevenaar. (79)

Den Hulst 48-48A: Den Hulst 48 zijn de gebouwen van Hubo en 48A van Heide.

Den Hulst 46B: In het oude gebouw van de Union 46B woont en werkt nu o.a. de kunstschilderes Amarins Lyklema. Ze maakt prachtige stillevens en schildert veel dieren (zag dat in het blad Landleven, september 2022).

Den Hulst 46:

04720: De “Franse villa” van directeur Bernhard van den Berg, in 1937 verbouwd door architect Marius Duintjer, een studievriend van “mijnheer Bernhard” tijdens zijn opleiding op de ETH te Zurich. (80).

Den Hulst 46 is nu 5 adressen 46A, 46A-01,46A-02,46A-03,46A-04: Het huis de “Franse villa” van Bernhard van de Berg is in 1979 gekocht door Evert Visscher, fruitteler van avocado’s in Portugal en verhuurt dat aan verschillende mensen . Hij kwam enkele keren per jaar naar Dedemsvaart, waar hij een huis had. (75b)